

GEMEENTELEVEN



Protestantse Gemeente
Grave





DRANKENSPECIAALZAAK

Hoofschestraat 18
5361 EV Grave
tel. 0486 - 47 28 40



Jean-paul
kapperskunst

Dames- & Herenkapsalon

D
A
M
E
S
&
H
E
R
E
N



Kapsalon Riët

Essinklaan 66 5361 JT Grave

T. 0486 475 641



Hier had uw advertentie
kunnen staan



BISTRO - ZALEN
DE BROUWKETEL

Waar het goed toeven is,
in een sfeervolle omgeving

Hoogeweg 9 - 5364 NK Escharen

Tel: (0486) 47 42 81

www.brouwketel.com



- 19-04-2026 : Ds. A. Rebel, Nuenen
Collecte : Ikusasa
Organist : H. Vromans
- 26-04-2026 : Ds. E. Laseur, Cuijk
Collecte : Lilianefonds
Organist : T. Nagel
- 03-05-2026 : Ds v.d. Berg, Nieuw Bergen
Collecte : Diaconie
Organist : N. Luuring
- 10-05-2026 : Ds. E. van Ettehoven
Collecte : Sagegemeenten
Organist : T. Nagel
- 14-05-2026 : De groep 'kleingelovigen'
Bijzonderheid : Hemelvaartsdag
Sagedienst in Ravenstein, zie elders in dit blad
- 17-05-2026 : Ds. D. Sonneveld, Beuningen
Collecte : Amref Flying Doctors
Organist : H. Vromans
- 24-05-2026 : Ds. M. Zijlstra, Ede
Bijzonderheid : 1^e Pinksterdag
Collecte : Leger des Heils
Organist : G. Westervelt
- 31-05-2026 : Ds. R. Jellema, Oss
Bijzonderheid : Heilig Avondmaal
Collecte : Inlia
Organist : N. Luuring
- 07-06-2026 : Ds. M. Boon, Boxmeer
Collecte : Diaconie
Organist : H. Vromans
- 14-06-2026 : Ds. D. Blom, Cuijk
Collecte : Vluchtelingen Nederland
Organist : T. Nagel

21-06-2026 : Ds. C. van Zanten, St Agatha
Collecte : Steunfonds van het Zuiden
Organist : G. Westervelt

Alle Kerkdiensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders is vermeld. Indien u gebruik wilt maken van vervoer, kunt u op de avond voor de dag dat het nodig is, contact opnemen met Liesbeth van Rhijn: 0486-420563. Bij afwezigheid van Liesbeth van Rhijn kunt u contact opnemen met Jan Hoiting: 06-55 55 63 29.



Voorwoord

De adem van God.....

Als Jezus op de dag van zijn opstanding plotseling verschijnt in de ruimte waar zijn discipelen de verwarrende boodschappen van die **dag evalueren, wenst Hij hen 'vrede'**. En... Hij blaast op hen.

Groeten en zegenen, dát kunnen we begrijpen. Maar blazen? Ja, daarvoor moet je thuis zijn in de Bijbelse beeldtaal.

Blazen. Dat doet aan Genesis denken. Al in het tweede vers van de **Bijbel horen we over de adem van God: '...en de Geest van God zweefde over de wateren'**. Gods adem blaast over de oerchaos en brengt leven in de dode materie.

De Bijbel laat er geen twijfel over bestaan dat alle leven uit God is, dé Levende. Gods Geest – in Bijbeltaal gelijk aan zijn adem – wekt dode stof tot leven.

En in het tweede scheppingsverhaal, in Genesis 2, is het met name de mens, geboetseerd uit het stof van de aardbodem, in wie God zijn

levensadem inblaast. *'Wij leven op de adem van zijn stem'*, zegt de berijming van Psalm 103 (vs. 5).

Johannes 20 vers 22: *"En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen"*. In dat blazen straalt iets af van de goddelijke scheppingskracht van de Opgestane. Hij zegt er zelf ter verduidelijking bij: *'Ontvangt de Heilige Geest'*. De adem van de Levende wordt meegedeeld aan een stel zwakke en bange mensen, dat nog nauwelijks begrijpt wat er allemaal gebeurt. Pasen en Pinksteren op één dag, het is nogal wat!

In het Hebreeuws en Grieks zijn adem en geest hetzelfde woord. Zoals God de eerste mens zijn adem in z'n neusgaten blies en hem tot leven wekte, zo worden hier de discipelen herschapen in apostelen en zendelingen. Zo rust Christus hen toe tot zijn werk. Pinksteren achter gesloten deuren.

Niet slechts zijn leer, maar ook zijn leven zet zich voort in zijn leerlingen, als Hij zijn Geest in hen blaast. Die Geest stelt mensen in staat het werk van Jezus, in deze wereld voort te zetten. Door die Geest vindt werkelijke vergeving en verzoening plaats tussen God en mens en tussen mensen onderling.

Jezus wenst hen vrede en vreugde toe. Hij toont hen zijn wonden. Hij blaast zijn adem, zijn levensgeest, over hen uit en zendt hen de wereld in. Verkondig vergeving en roep op tot vernieuwing van leven, is zijn opdracht.

Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen - dan gaan er dingen gebeuren, die je niet voor mogelijk houdt. Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen...

Maar wanneer gebeurt dat nou? Pinksteren valt toch altijd zeven weken na Pasen? Daar verander je niks aan.

Uit Pasen volgt de gave van de Geest. In de gemeente zal de Heer voortaan aanwezig zijn in de wereld. Daarom heeft de gemeente de Geest nodig.

De hoorders, de gemeente, aan wie de verhalen worden verteld, 'zien' niet maar geloven. Geloven uit kracht van de Geest die hen bemoedigt en troost. Dan mogen we kerk-zijn met de ramen en deuren open. Omdat we door Gods Geest weten: de Levende is in ons midden. Hij is grond onder je voeten, dak boven je hoofd, steun in de rug en gids voor je uit.

Het is alsof Jezus zeggen wil: "Hebben jullie eigenlijk wel goed gehoord, wat Ik zei? Ik zei: 'Vrede zij u!' Dat wil zeggen: het ga jullie goed. Ik wil dat jullie leven. Ik leef en daarom zullen jullie ook leven. Ik ben door de dood heen gekomen. En daarom zullen ook jullie niet meer in de dood stuklopen."

Houdt goede moed, mensen. Het heil gaat door. Ook in een wereld vol verwarring. Het leven komt. Want ik mag weten dat er Eén is die mij kent en mij de adem geeft!

*De Geest, wij zien haar niet,
toch horen we haar stem
die goede woorden spreekt
als ik verdrietig ben.*

*De Geest, wij zien haar niet,
maar zij waait alles schoon
ik ben weer opgelucht,
als na een enge droom.*

*Vanuit de overkant,
een land dat niemand ziet,
ontvangen wij de kracht,
de Geest die uitzicht biedt.*

Uit: Lied 676 uit het Liedboek

Riet Baars

Pastoraat

Jan Ramp verblijft nu in Revalidatiecentrum Mariëndaal in Velp. Daar revalideert hij in de aanloop naar een nieuwe operatie die vooral gericht is op herstel. Wat een lang traject voor hem en Janny. Dat vraagt veel moed, geduld en kracht. Dat bidden we hem ook toe.

In de gemeente zijn er mensen die letterlijk ervaren: 'de ouderdom komt met gebreken'. We leven met elkaar mee waar mogelijk mee en bidden mee om Gods zegen en zijn nabijheid.

Vanuit de kerkenraad

Naar aanleiding van onze vergadering op 11 maart zijn we op 30 maart nogmaals bij elkaar gekomen. Het leek ons goed om, in een aparte vergadering, stil te staan bij onze verschillende commissies en de taken en verantwoordelijkheden van deze commissies. Het blijken er veel te zijn! Ook zagen we dat er veel vrijwilligers zijn die in meerdere commissies werken. Dit is fijn, maar ook kwetsbaar. Het was goed om hier over na te denken en met elkaar over te praten. **In mei is er weer een 'reguliere' kerkenraadsvergadering.**

Pinksteren is openstaan

Pinksteren is openstaan
voor een kracht
die je boven jezelf uittilt.
Is warm lopen
voor iets wat hoop geeft
en uitzicht biedt.
Is geloven dat
heel gewone mensen
iets buitengewoons
tot stand kunnen brengen
als ze zich laten
inspireren door woorden
van liefde en kracht.

Greet Brokerhof-Van der Waa

Toelichting bij de collectes

19 april: Stichting Ikusasa

Ikusasa betekent "toekomst" in Zulu taal. De stichting zet zich in om kansarme kinderen in Johannesburg en Soweto ondersteuning te bieden in hun schoolopleiding. Daardoor hebben ze een beter toekomstperspectief. Voor een bedrag van 150 euro per jaar ontvangt een kind een schooluniform en leermiddelen. Onze kerk heeft zich verbonden aan Ikusasa, ons sponsorkind is Ziyaad. Dankzij onze steun kan hij onder andere elke dag met de schoolbus naar school.

26 april: Liliane Fonds



Het Liliane Fonds traint en oefent de fysieke en mentale mogelijkheden van kinderen met een handicap in derde wereldlanden. Het maakt kinderen en hun ouders weerbaar en zelfbewust. Ze verminderen, waar nodig met hulpmiddelen zoals een rolstoel, de belemmeringen die een direct gevolg van de handicap zijn. De kinderen doen zo gemakkelijker mee en komen voor zichzelf op. De

lokale omstandigheden en de wensen en behoeften van het kind zijn altijd het uitgangspunt bij de ondersteuning.

03 mei: Eigen diaconie

We collecteren een keer per maand voor onze eigen diaconie omdat het geldpotje langzaam maar zeker steeds leger raakt. Waar wordt het geld zoal aan besteed?

- De zondagse bloemen die naar een ziek gemeentelid gaan of naar een jarige 80+ser met een groet van de aanwezigen.
- Paas- en Kersttenties ouderen
- Ieder jaar 5000 euro naar bijstand in pastoraat
- Iets bij de koffie op feestdagen, of lunch na een dienst
- Aanvulling doorzendcollectes tot een afgerond bedrag
- En last but not least: hulp aan mensen in financiële nood.

17 mei: Amref Flying Doctors



Amref Flying Doctors werkt al 65 jaar voor een gezond en sterk Afrika. Ze leiden onder meer zorgverleners op, bieden basiszorg, geven voorlichting en maken schoon water duurzaam beschikbaar.

24 mei: Leger des Heils

Het Leger des Heils is een internationale beweging, die menselijke nood wil lenigen zonder enige vorm van discriminatie. Zij verlenen hulp aan alcohol- en drugsverslaafden, dak- en thuislozen en veel (andere) slachtoffers van uitsluiting. Het Leger des Heils gelooft in kansen. In tweede kansen, in derde kansen en in al de kansen daarna.

31 mei: Inlia

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. Het is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. INLIA bevordert rechtvaardigheid in de samenleving door zich - uit naam van en/of samen met lokale gemeenschappen - in te zetten voor asielzoekers en vluchtelingen in nood.

07 juni: Eigen diaconie

Zie 03 mei

14 juni:: Vluchtelingenwerk Nederland

Vluchtelingen laten noodgedwongen alles achter: hun familie, vrienden, huis en baan. Wanneer zij in Nederland aankomen staat Vluchtelingenwerk voor hen klaar. Als onafhankelijke organisatie komen zij op voor de rechten van vluchtelingen en asielzoekers en helpen hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.



21 juni: Steunfonds van het Zuiden

De stichting heeft ten doel: de bevordering van het kerkelijk leven in alle gemeenten van de Protestantse kerk in Nederland die gelegen zijn in de provincie Noord-Brabant en Limburg. Onze kerk mocht zowel in 2013 als in 2024 van de stichting een fors geldbedrag ontvangen toen de kerk gerestaureerd werd. Daarom vinden wij het belangrijk om voor deze stichting te collecteren.

Collectebonnen



Er zijn collectebonnen verkrijgbaar ter waarde van €1,25 en €2,00 in vellen van 20 stuks (resp. €25,00 en €40,00) door storting van het bedrag op het bankrekeningnummer van het College van Beheer van de PKN Grave, onder vermelding van het aantal vellen en het soort bonnen.

Wilt u voorafgaand aan de overmaking een mail sturen naar Janny Ramp, zodat zij weet dat er een overschrijving tbv collectebonnen aan komt?

Inlichtingen over de collectebonnen:

J. Ramp

E-mail: pkngrave.betalmeester@gmail.com

01 maart Niek Luuring
08 maart Jan en Els Hoiting
15 maart Janny en Jan Ramp
22 maart Jeanette Kamp
05 april Ankie Smids
12 april Fred en Loes Jasper



Ledenadministratie

Hierbij geef ik de mutaties door, voor zo ver deze bij mij bekend zijn.

Overleden

25-02-2026: Mevr. L.C. van Den Dool-Hoogerwerf

Verhuisd

Dhr. R.S. Vissers, binnen Nijmegen

U kunt mij als volgt bereiken:

Postadres: Bagijnenstraat 1, 53601EM Grave

Of per e-mail: pkngrove.la@gmail.com

Met vriendelijke groeten,

Petra Jetten

Bij een overlijden

Wanneer een gemeentelid komt te overlijden, ontvangen gemeenteleden die zich hiervoor hebben aangemeld, tijdig een bericht per e-mail. Indien u ook geïnformeerd wilt worden, kunt u uw e-mailadres doorgeven aan scriba.pkngrove@gmail.com.

Ook dit keer hebben we met Pasen weer met een groepje van acht dames een mooi paasstuk gemaakt bij Gonnie van Schaijk. Het is altijd heel gezellig om zo creatief bezig te zijn met bloemen en er komt steeds weer een mooi kunstwerk onder onze handen vandaan! Gonnie heeft ook leuke ideeën en helpt ons waar nodig.

Ik zal bij een volgende keer weer een oproep doen voor wie hier ook een keer aan mee wil doen.

Gerrie Dijkink



Nieuws vanuit de diaconie

Tijdens ons laatste overleg hebben we als diaconie kennis gemaakt met Gary Meijer, die de financiën van de diaconie onder zijn hoede heeft genomen. Voor hem weinig moeite, zegt hij.

Zijn werk is het om bedrijven te begeleiden met **computerprogramma's** met betrekking tot financiën. Wij, de groep die de diaconie ondersteunt, zijn erg blij met hem. Wij zijn helaas niet van de generatie die zijn opgegroeid met de computer en de **nieuwste programma's**.

Janny Ramp en Liesbeth van Rhijn hebben een gesprek gehad met Theo van Gent van Stichting Grave Helpt. We wilden graag inzage in zijn financiën, omdat we er als diaconie voor collecteren en houdbare producten verzamelen. Helaas wil hij geen inzage geven in zijn financiën. We hebben daarom besloten om geen geld meer over te maken naar St. Grave Helpt, maar van het collectegeld, spullen te kopen die mensen nodig hebben die financieel in de knel zitten. Dat

Grave. We collecteren daarom even niet voor het IWAG, omdat er nog een klein bedrag voor het IWAG apart staat bij de diaconie.

Goede Vrijdag

Vrijdag 3 april was er een viering in de Bagijnhof, voorbereid door een aantal gemeenteleden. De viering was gevormd rond tekeningen van Jan Toorop over de lijdensweg van Jezus. Tussen de projecties door werden teksten gesproken, die van toepassing waren op de beelden en ook verwezen naar de huidige tijd.

Tijdens de dienst werden toepasselijke liederen mooi gezongen door G. van Bruchem en begeleid door Herman Vromans. Het geheel was zeer sfeervol en je werd weer eens meegenomen in het lijdensverhaal.

Na de dienst verlieten de aanwezigen de ruimte in Stilte.

Hans van Heerd

Bijzondere diensten

Op 22 maart nam Janny Ramp afscheid als diaken van de kerkenraad en werd Jeanette Kamp bevestigd als diaken. Het werd een bijzondere dienst, mede doordat Jan Ramp met de wensambulance de dienst kon bijwonen. Zowel Janny als Jeanette zijn lid van Cantate Deo en daarom werkte het koor mee aan deze dienst. Speciaal voor Jan werd, na afloop van de dienst, zijn lijflied 'In the garden' gezongen. Een emotievolle, mooie dienst.

Op 12 april werd Fred Jasper gedoopt. Een lang gekoesterde wens van Fred ging hiermee in vervulling. Op verzoek van Fred werd ook deze dienst opgeluisterd door 'zijn koor' Cantate Deo. Met koor, gemeenteleden en gasten beleefden we een mooie dienst.

In Memoriam Lies van Den Dool

Op 25 februari 2026 is Lies van Den Dool overleden. Na alles wat ze had meegemaakt was haar levensvreugde verdwenen en ook haar lichaam wilde niet verder.

Toen zij nog voldoende energie had was ze in onze kerkgemeenschap de "stille kracht". Haar leven bestond uit het tijd, aandacht en zorg geven aan anderen.

Toen Frank en zij nog in Ruinerwold woonden -hun vorige woonplaats- ruilden Frank en Lies vaak in de zomer van woning met mijn zus Anneke die ook in Grave woonde. (Wij zijn volle nichten van Frank) Hierdoor leerden ze Grave en omgeving goed kennen en ook de kerk trok hen aan. Het was daarom niet vreemd dat ze deze richting uitkwamen toen ze weg wilden uit Ruinerwold. Hun woonplaats werd Overasselt, maar hun kontakten lagen grotendeels in Grave en ook in de kerk voelden ze zich thuis.

Lies hielp mee met Frank als kostersechtpaar. Ook nam ze gedurende enkele jaren de preekvoorziening op zich. Dat kostte haar de nodige tijd en moeite. Terwijl Frank zich op velerlei wijze verdienstelijk maakte bleef zij meer in de schaduw. Dit kwam ook door de handicap dat ze moeilijk kon converseren. Door vroegere operaties aan de hals waren tongspieren en stembanden beschadigd. Ook het slikken ging moeilijk waardoor "eten" een opgave werd. Operaties aan haar oor veroorzaakten doofheid aan die zijde. Maar Lies klaagde nooit, ook al werden haar handen en rug krom door de reuma.

Na de verhuizing naar Overasselt werd Lies al snel lid van de vrouwenbond "Passage". De laatste jaren, voor de club werd opgeheven, zat ze in het bestuur en vond ze het heerlijk mee te denken over beleid en gewaardeerd te worden. Ze heeft ook genoten van alle activiteiten die de vrouwen in de loop der jaren ondernamen.

In januari 2025 ging Lies lichamelijk en geestelijk snel achteruit. Op aandringen van de kinderen stemde ze toe in het aanbrengen van een sondevoeding welke het "eetprobleem" oploste, maar de hulpbehoefendheid werd een feit.

In het appartement van zorgcentrum Catharinahof hebben ze niet lang gewoond.

Toen Frank in januari 2026 overleed was Lies erg eenzaam en gelukkig kon ze spoedig naar verpleeg- en zorgcentrum Vierhoven in Schaijk waar ze comfort, rust en zachtheid kon ervaren. Dat was wat ze nodig had.

45 dagen na het overlijden van Frank nam ze afscheid van de kinderen en stierf in alle stilte.

Dit In Memoriam heb ik geschreven met behulp van de afscheidswaarden van de dochter Judith.

Willy van de Bult



Locatie : Servetstraat 1, Ravenstein.

Datum : 14 mei 2026

Aanvang : 10.00 uur

Zet deze dag vast in uw agenda. Het wordt een bijzondere dienst (dag)!

1-10.00 Hemelvaartsdienst met aansluitend een (geloofs)gesprek.
2-13.00 Barokmuziek- uitleg en concert

De meesten van u vinden het lastig om buiten onze vertrouwde groep kerkgangers te praten over geloof, al helemaal als er een groot leeftijds-of cultuurverschil is. Tegelijkertijd zien we dat er jongeren maar ook ouderen zijn die eenzaamheid en zinloosheid ervaren. Kan het geloof hierin iets betekenen?

De Hemelvaartsdienst wordt dit jaar mede opgezet door een groep jong volwassenen die zich de Kleingelovigen noemt. Zij zullen deze dienst inhoud geven vanuit hun eigen levenservaring en geloofsbeleving.

Na de dienst tijdens de koffie is er de mogelijkheid om hierover met hen na te praten. Bijvoorbeeld vragen als: wat betekent geloof voor U? Wat zijn Uw ervaringen?

Geloof delen en luisteren naar elkaar dat is het doel van deze Hemelvaartviering. Het klinkt misschien moeilijk maar ik kan u verzekeren dat het meestal fijne, open en leuke gesprekken zijn.

Na de lunch rond 13 uur is er barokmuziek (uitgevoerd door een professioneel ensemble). Er wordt uitleg gegeven over barokmuziek en er is natuurlijk live barokmuziek te horen (als u van muziek houdt is dit een absolute aanrader).

U kunt voor de kerk afgezet worden. Parkeer mogelijkheid is op ongeveer 300 meter van de kerk. De parkeerplaats wordt op Hemelvaartsdag aangegeven bij de Heus.

Voorinschrijving boek



Vanuit de werkgroep 500 jaar Bagijnenkerk geven we u een kleine update. De voorbereidingen voor de festiviteiten in september zijn in volle gang. Er wordt nagedacht hoe we in het monumentenweekend

van 12 en 13 september de kerk goed in het zonnetje kunnen zetten. Verder zijn de sprekers voor het symposium van 5 september al vastgelegd. Maar op dit moment vraagt het boek over 500 jaar Bagijnenkerk de meeste tijd.

Arend van Rhijn en Léon Kamps stoppen menig uurtje in het uitzoeken van de rijke geschiedenis van onze monumentale kerk. De kunst is vervolgens om dit allemaal in een goed leesbare tekst te vertalen. Tijdens redactievergaderingen met historica dr. Leny van Lieshout wordt besproken wat wel en niet in het boek past, welke afbeeldingen er gebruikt kunnen worden enz. enz.

Om de festiviteiten en het boek te kunnen financieren hebben we subsidie aangevraagd bij diverse partijen. We moeten eerlijk zeggen dat het nog niet storm loopt met de toezeggingen. Daarom hebben we besloten om u alvast de gelegenheid te bieden zich in te schrijven op een of meerdere exemplaren van het boek.

Vanaf september zal het boek €17,50 kosten, maar schrijft u zich nu in, dan betaalt u €15,- voor het boek.

Hoe kunt u zich inschrijven voor het boek? Dat kan eenvoudig door een mail te sturen naar jennekevandongen@outlook.com.

U krijgt dan in een antwoordmail de betaalgegevens door. U kunt ook persoonlijk een van de werkgroepleden aanspreken en u aanmelden voor de voorinschrijving.

Mocht u de festiviteiten en de uitgave van het boek extra willen steunen met een geldelijke bijdrage, dan kan dat natuurlijk ook. In dat geval kunt u een bijdrage overmaken op het rekeningnummer van het college van kerkrentmeesters onder vermelding van 'bijdrage 500 jaar kerk'.

Arend van Rhijn
Léon Kamps
Petra Jetten
José Vermeer
Jenneke van Dongen



Na het succes van de afgelopen twee jaren organiseren we ook dit jaar weer een plantenactie. In dit Gemeenteleven vindt u het bestelformulier, waarop u aan kunt geven welke planten u wilt bestellen. Wij halen alle bestelde plantjes bij de kweker, maar we nemen ook nog heel wat extra planten mee. De ervaring leert ons dat het fijn is om ter plekke nog wat meer planten uit te kunnen kiezen.

U kunt de bestellijst inleveren in de kerk of er een foto van maken en die via whatsapp of mail naar Liesbeth van Rhijn sturen.

Betaling (bij voorkeur contant) vindt plaats bij het ophalen van de plantjes. Wilt u uw bestelling uiterlijk 26 april doorgeven?

Alle bestelde plantjes zijn op zaterdag 2 mei op te halen bij Arend en Liesbeth van Rhijn, Smitsweg 3 in Reek. We maken van die ophaaldag meteen ook een moment van ontmoeting met een hapje en een drankje. De ophaaldag is van 11.00 tot 14.00 uur. Om 11.00 uur staat de koffie voor u klaar en vanaf 12.00 uur kunt u genieten van een lekkere lunch. Voor de koffie en de lunch vragen we een vrijwillige bijdrage.

De opbrengst van zowel de plantenverkoop als de lunch is (na aftrek van de kosten) uiteraard bestemd voor de kerk

Hebt u echt geen ruimte voor plantjes, maar wilt u wel graag meedoen aan de lunch, dan kan dat natuurlijk ook! Om een beetje te weten hoeveel mensen we kunnen verwachten, vragen we u om u voor de lunch aan te melden. Dat kan via het aanmeldformulier in de kerk of door een mailtje te sturen naar Liesbeth. Hebt u geen vervoer? Geen probleem. Geef dat bij aanmelden even door en wij regelen vervoer.

Namens de fondsenwervingscommissie,

Liesbeth van Rhijn
rhijnreek@gmail.com

06 – 57 62 53 88

Lunchconcert Cantate Deo

Op 31 mei organiseert de gemengde zangvereniging Cantate Deo een lunchconcert in de kerk. De kerkruimte wordt omgebouwd tot een concertruimte met tafels en stoelen. U wordt getrakteerd op een keur aan christelijke en wereldlijke liederen. En tussendoor is er een ruime pauze waarin u kunt genieten van allerlei heerlijke hapjes. De entree van dit lunchconcert is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.



Vuur dat verbindt – een Pinksterverhaal



Het is vroeg in de ochtend. De stad wordt langzaam wakker, maar achter een gesloten deur zit een groep mensen dicht bij elkaar. Ze spreken zacht, bijna fluisterend. Angst en onzekerheid hangen in de lucht. Wat nu? Hoe verder, na alles wat er is gebeurd?

Dan gebeurt het.

Een geluid vult de ruimte – als een krachtige windvlaag die alles in beweging zet. Het is geen gewone wind; het is alsof er iets nieuws binnenkomt, iets levends. De mensen kijken elkaar aan.

Verwondering vervangt hun angst. En dan zien ze het: kleine vlammen, als lichtpuntjes, rusten op ieder van hen. Geen vuur dat verbrandt, maar vuur dat verwarmt, dat moed geeft.

Ze beginnen te spreken. Eerst aarzelend, dan vrijer. Woorden stromen, talen vermengen zich, en toch begrijpt iedereen elkaar.

Buiten verzamelt zich een menigte. Mensen uit alle hoeken en windstreken luisteren verbaasd. Hoe kan het dat zij dit verstaan? Hoe kan het dat deze woorden hun hart raken?

Het antwoord is eenvoudig en tegelijk groots: Gods Geest is in hun midden.

Pinksteren is het feest van die Geest. Het herinnert ons eraan dat God niet ver weg blijft, maar dichtbij komt – in woorden die we verstaan, in liefde die we kunnen delen, in moed die ons in beweging zet. Het is het begin van iets nieuws: een gemeenschap die niet gebouwd is op angst, maar op vertrouwen. Niet op verschillen, maar op verbondenheid.

Ook vandaag waait die Geest nog. Misschien niet als een hoorbare storm, maar in kleine momenten: een gesprek dat hoop geeft, een hand die wordt uitgestoken, een gemeenschap die samenkomt in geloof.

Ook in onze gemeente mogen we daar deel van zijn. Telkens weer opnieuw. Pinksteren nodigt ons uit om de deur te openen, om naar buiten te gaan, om te spreken en te luisteren – en om het vuur van Gods liefde door te geven.

Ingezonden IWAG

Op 9 maart wilden we Leni Janssen-Koot bedanken voor al die jaren van haar inzet voor de IWAG. Ze heeft meerdere gezinnen bijgestaan, maar helaas was ze ziek. Jan is naar haar huis gereden met bloemen en een doos chocolade, waar zij de IWAG leden bedankte.

Ook hebben we besloten om de IWAG even in ruststand te zetten tot we weer een verzoek / melding krijgen om te helpen.

Namens de IWAG,
Jan Hoiting

Bedankje

Via deze weg willen wij, Jan en Els, u allen graag bedanken voor de mooie bos bloemen en de mooie kaart met de felicitaties voor ons 12,5 jubileumjaar.

Jan en Els Hoiting

Route 66 laat het grote verhaal van de Bijbel zien

Heb je de Bijbel net ontdekt en wil je de rode draad leren kennen? Of wil je beter begrijpen hoe de verschillende Bijbelboeken met elkaar samenhangen? Dan is *Route 66* iets voor jou', zegt Pieter de Boer, uitgever van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. 'De Bijbel is een bibliotheek met heel verschillende boeken, maar vertelt

toch één groot, doorlopend verhaal over Gods liefde voor de wereld. *Route 66* neemt je mee op een roadtrip door 66 Bijbelboeken. Handig voor beginners en voor wie overzicht wil.

'*Route 66* is een handzaam boekje bij de Bijbel. Het zoomt uit zodat je de hele Bijbel kunt overzien, maar zoomt ook in. Bijvoorbeeld op de gewone mensen achter de verhalen, zoals mensen die de val van Jeruzalem meemaakten of mensen die naar de Bergrede luisterden', vervolgt De Boer. 'Zo ontdek je hoe de verschillende Bijbelboeken passen in het grotere verhaal.

En hoe bekende en minder bekende verhalen elkaar aanvullen. Je reist door landschappen van hoop, worsteling en geloof. En tegelijk krijg je een spiegel voor je eigen levensreis.'

8 april: webinar *Het grote verhaal van de Bijbel*

Route 66 is geschreven door Bijbelwetenschappers Anne-Mareike Schol-Wetter en Stefan van Dijk. In het webinar helpen zij je om de rode draad in de Bijbel te ontdekken. Het webinar is bedoeld voor



ieder die die rode draad wil begrijpen of wil kunnen uitleggen aan anderen. Het webinar wordt gegeven op woensdagavond 8 april van 19.30-20.30 uur. Er is een interactieve chat voor vragen.

Aanmelding voor dit gratis webinar gaat via:

<https://www.bijbelgenootschap.nl/ontdek-het-grote-verhaal-van-de-bijbel/>. Kun je niet, meld je dan toch aan, dan krijg je een terugkijlink.

Wil je meer weten van de rode draad in de Bijbel? In *Route 66* vind je extra uitleg.

Inhoud en verkrijgbaarheid

Route 66 geeft een beknopt, eigentijds overzicht van het grote verhaal van de Bijbel, met uitleg bij de sleutelverhalen en de **belangrijkste thema's**. Geschreven in toegankelijke taal voor lezers vanaf 18 jaar en bedoeld voor beginners en voor wie overzicht zoekt. *Route 66* telt **88 pagina's** en ligt voor **€ 8,95** in de boekhandel en in de [NBG-webshop](#).

Leesrooster



Zondag 12 april

Genesis 8, 6-16
1 Petrus 1, 3-9
Johannes 20, 19-23

Zondag 19 april

Jesaja 43, 1-12
1 Petrus 1, 17-23
Johannes 21, 1-14

Zondag 26 april	Nehemia 9,6-15 1 Petrus 2,19-25 Johannes 10,1-10
Zondag 3 mei	Deuteronomium 6,20-25 1 Petrus 2,1-10 Johannes 14,1-14
Zondag 10 mei	Jesaja 41,17-20 1 Petrus 3,8-18 Johannes 16,16-24
Zondag 17 mei	Ezechiël 39,21-29 1 Petrus 4,12-19 Johannes 17,1-13
Zondag 24 mei	Ezechiël 11,17-20 Handelingen 2,1-24 Johannes 14,23-29

Verschijningsdata volgende edities

Editie	Uiterste Inleverdatum	Verschijnings- datum
Zomer	12 juni	22 juni
Sept/oktober	07 augustus	17 augustus
Nov/december	09 oktober	19 oktober
Kerst	20 november	30 november

redactie.pkngrave@gmail.com

Inleveren op A4, in word (geen pdf) , lettertype Verdana,
lettergrootte 10. Foto's als los fotobestand aanleveren!

Na de sluitingsdatum is plaatsing niet verzekerd.

De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te wijzigen, in te korten of niet te plaatsen.

Richtlijn voor omvang artikelen: maximaal 600 woorden.

Algemene informatie

PKN Grave

Bagijnenstraat 1, 5361 EM Grave

<https://grave.protestantsekerk.net>

In noodgevallen contact opnemen met de

Scriba Mw P.Jetten (contactgegevens zie kerkenraad)

Samenstelling Kerkenraad

Voorzitter

Dhr. J. Nohl

Tel.: 0486-473453

joop.nohl@gmail.com

Scriba

Mw. P. Jetten

Tel.: 06-35673343

scriba.pkngrave@gmail.com

Ouderling

Dhr. E. van den Berg

Tel.: 06-48229548

elbert808@gmail.com

Ouderling

Mw. G. Dijkink

Tel.: 06-24450051

gerriedijkink@gmail.com

Diaken

Mw. J. Ramp

Tel.: 06-40256090

ramp.Janny@gmail.com

Diaken

Mw. L. van Rhijn

Tel 06-57625388

rhijnreek@gmail.com

College van kerkrentmeesters

Voorzitter

Dhr. J. Nohl

Tel.: 0486-473453

joop.nohl@home.nl

Secretaris

Dhr. E. van den Berg

Tel.: 06-48229548

elbert808@gmail.com

Betaalmeester

Mw. J. Ramp

Tel.: 06-40256090

pkngrave.betaalmeester@gmail.com

Coördinator gastparen

Mw. W. Brussaard

Tel.: 0486-473392

Ledenadministratie

Mw. P. Jetten- Duinkerken

Tel.: 06-15386698

pkngrave.la@gmail.com

Preekbeurten & Organisten

Mw. R. Hoefman

Tel.: 06-44364946

riekiehoefman@home.nl

Diaconie (overige functies)

Administrateur Diaconie

Gary Meijer

Betaalmeester

Mw. J. Teunissen

Tel.: 0486-474091

joke.teunissen1945@gmail.com

Jeugd

Mw. P. Jetten-Duinkerken

Tel.: 06-15386698

petrajettenduinkerken@gmail.com

Bijbelgenootschap

Dhr. J. Nohl

Tel.: 0486-473453

joop.nohl@home.nl

Vertrouwenspersonen:

Sandra Goedhard

Tel. : 06-22 34 63 64

sandrabrouwer23@ziggo.nl

Arend van Rhijn

Tel. : 06-82 74 90 22

rhijn171@gmail.com

Bankrekeningnummers

Bankrekeningnummers College van Beheer PKN Grave:

NL75 INGB 0001068871

Bankrekeningnummers Diaconale raad Grave:

NL72 ABNA 0523820992

Biologische Tuinderij



Afhaalpunten: o.a. Reek, Grave, Mill, Langeboom, Zeeland, Uden

**Biologische groente- en fruit-
abonnementen en boerderijwinkel**

Openingstijden Boerderijwinkel:
woensdag: 13 tot 19 uur, vrijdag: 9 tot 21 uur en
zaterdag van 9 tot 18 uur.

Meino Koning, Schaijksestraat 17, 5375 KC Reek
Website: www.2linden.nl * E-mail: info@2linden.nl

VOOR AL UW BLOEMWERKEN



Nu ook online bestellen!



www.delavendel.nl

Jan en Ine Polman Klinkerstraat 2
Klinkerstraat 2 5361 GW Grave

CHINEES INDISCH RESTAURANT



美麗華酒樓
'MAI-LI'

Hoofschestraat 11
5361 ET Grave
Tel. 0486-476175



Pedicure
Zijdepracht

Boek een afspraak op: www.pedicurezijdepracht.nl
Dokter Kanterslaan 62 Grave, 06-16 74 14 35

elektro
portaal

Elektroshop Cuijk
Molenstraat 46
5431 BX Cuijk
0485 - 350 363
info@elektroportaal.nl
www.elektroportaal.nl

MARY CHAND

▪ W O N E N ▪

Trompetterstraat 4 - 5361 ER - Grave

T. 0486-420805 - Whatsapp 06-16863176
E. info@marychand-wonen.nl - W. www.marychand-wonen.nl



Specialist in digitaal drukwerk

Drukkerij Kamoen

www.kamoen.nl

all-in 1 Media Connection



VAN DINTHER

B O U W B E D R I J F

Runstraat 65 - 5374 AB Schaijk - Tel. 0486-461851
www.bouwbedrijfvandinther.nl

IN2HAIR

Tel: 0485 312 017

Molenstraat 23a - 5431 BW Cuijk

www.in2haircuijk.nl