

GEMEENTELEVEN



Protestantse Gemeente
Grave



MITRA

Fullservice Slijterij met een
breed assortiment aan
gedistilleerd en wijn.
Gespecialiseerd in Whisky
en speciaalbier

Mitra Slijterij Vermeulen - Hoofschestraat 18 - 5361EV Grave



Jean-paul
kapperskunst

Dames- & Herenkapsalon

D
A
M
E
S
&
H
E
R
E
N



Kapsalon Riët

Essinklaan 66 5361 JT Grave

T. 0486 475 641



VANDEM OSS
ASSURANTIE

REGIOBANK GRAVE



BISTRO - ZALEN
DE BROUWKETEL

Waar het goed toeven is,
in een sfeervolle omgeving

Hoogeweg 9 - 5364 NK Escharen
Tel: (0486) 47 42 81
www.brouwketel.com



Kerkdiensten

21-01-2024

Collecte
Organist

: **Ds van der Velden, Ede**

: Eigen Diaconie
: Dhr. H.J. Out

28-01-2024

Collecte
Organist

: **Ds. De Koeijer, Heerewaarden**

: De Hezenberg
: Dhr. K. de Wee

04-02-2024

Bijzonderheid
Collecte
Organist

: **Mw. Ds. S. Lerrick, Grave**
: **Losmaking Frank van Den Dool**

: Vrienden van het Tweede Huis
: Dhr. H. Vromans

11-02-2024

Collecte
Organist

: **Ds. Baars, Ewijk**

: Wensambulance
: Dhr. A. Mols

18-02-2024

Collecte
Organist

: **Ds. Simons, Kleef**

: Mariam van Nijmegen
: Mw. G. Westervelt

25-02-2024

Collecte
Organist

: **Ds Veldhorst, Nijmegen**

: 40-dagentijd Kerk in Actie: Moldavië
: Dhr. H.J. Out

03-03-2024

Collecte
Organist

: **Ds. Baars, Ewijk**

: 40-dagentijd, Schools for Youth
: Dhr. H. Vromans

10-03-2024

Collecte
Organist

: **Ds. Deunk, Heumen**

: 40-dagentijd, Beautiful Kidz Namibie
: Mw. G. Westervelt

17-03-2024

Collecte
Organist

: **Ds. Baars, Tiel**

: 40-dagentijd Stichting Ikusasa
: Dhr. H.J. Out

24-03-2024

Collecte
Organist

: **Ds. Boer, Rhenen**

: 40-dagentijd Casey Troy
: Dhr. H. Vromans

Alle Kerkdiensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders is vermeld. Indien u gebruik wilt maken van vervoer, kunt u op de avond voor de dag dat het nodig is, contact opnemen met Liesbeth van Rhijn: 0486-420563. Bij afwezigheid van Liesbeth van Rhijn kunt u contact opnemen met Jan Hoiting: 06-55 55 63 29.



Voorwoord

Laat de Heer uw vreugde blijven;
ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.
Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen.
De Heer is nabij.
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt
en dank hem in al uw gebeden.
Dan zal de vrede van God,
die alle verstand te boven gaat,
uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Filippenzen 4:4-7

Wat hebben we als gemeente een bijzonder jaar achter de rug.

Ik geniet nog steeds na van de december maand.

De bijbelgedeelten die worden gelezen tijdens Advent en Kerst vind ik persoonlijk heel sprekend en inspirerend.

We kijken terug op mooie vieringen, een prachtig kerstconcert, een ontroerend vijftigjarig huwelijksjubileum, succesvolle fondsenwervingsacties, vele gezellige momenten en we hebben Karel de Wee in het zonnetje gezet in verband met zijn vijftigjarig jubileum als organist in Grave. Dan sla ik zelfs nog best veel over. We mogen God dankbaar zijn en onze zegeningen tellen.

Paulus spoort ons aan tot zelfs meer dan dat. Paulus moedigt ons aan om 'blij te zijn in de Heer'. Anders vertaald: 'Laat de Heer uw vreugde blijven'. We kunnen blij zijn in de Heer omdat wij ondanks alle moeizaamheden in Hem een nieuwe identiteit hebben ontvangen. De Heer heeft onze zonden vergeven waardoor we in liefde, vreugde en dankbaarheid kunnen leven. Als je terugkijkt op de mooie momenten zoals ik die hierboven heb opgesomd (en u zult er vast nog meer hebben in uw persoonlijke leven) dan is dat niet zo moeilijk. Maar er zijn genoeg momenten van ziekte, teleurstelling, eenzaamheid enz. waarin blij zijn een onmogelijke opdracht blijft. Wat in moeilijke periodes kan helpen is om te bidden.

Bidden is met God bespreken waar je mee zit.

Bidden is God voorleggen wat je nodig hebt.

Bidden is je gedachten en emoties uiten richting God.

Je kunt bidden in gedachten. Je kunt hardop bidden. Je kunt bidden door gedachten op papier te zetten. Je kunt zingend bidden!

Maar vergeet als je bidt niet te vermelden wat je nodig hebt.

Wat heb je nodig in moeilijke omstandigheden?

Wat heb je nodig om er het komende jaar weer voor te gaan?

Er zullen zowel persoonlijk als om ons heen en wereldwijd genoeg uitdagingen op ons af komen het komende jaar. Paulus geeft ons de opdracht: Wees niet bezorgd!! Vraag God wat je nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden.

(Dankbaarheid schoont ons hoofd op en heelt ons hart.) Dan zal de vrede van God ons hart en onze gedachten in Christus Jezus bewaren. Amen.

Scarlett Lerrick

Van de kerkenraad

In januari 2014 werd Frank van Den Dool bevestigd in het ambt van ouderling. Hij nam de rol op zich van voorzitter van de contactpersonen. Ook werd hij de contactpersoon van de contactpersonen. Want als je zelf gemeenteleden bezoekt, wie bezoekt jou dan? Als er met een van de contactpersonen iets bijzonders was, dan zorgde Frank ervoor dat er aandacht voor was in de vorm van een bezoekje of een bloemetje. In de kerkenraadsvergaderingen dacht en praatte Frank actief mee. En kon je een keer je dienst als ouderling niet doen, dan was Frank altijd bereid om je dienst over te nemen. Regelmatig zei hij hoe fijn het was om deel uit te maken van zo'n fijne groep mensen en dat gold omgekeerd ook. Er komt soms best veel op je af als je deel uitmaakt van de kerkenraad. En als je dat dan met elkaar en in een fijne sfeer kunt roeien dan is dat een ware zegen.

Nu, tien jaar later, gaat Frank stoppen als kerkenraadslid. Zijn vrouw Lies en hij kampen de laatste jaren geregeld met gezondheidsproblemen en mede daarom is het een goed moment om te stoppen. Frank heeft aangegeven dat we hem altijd mogen vragen om nog eens mee te denken en daar zullen we dankbaar gebruik van maken.

Op zondag 4 februari zal Frank in de dienst officieel losgemaakt worden van het ambt, maar op deze plaats willen we Frank alvast hartelijk danken voor het vele werk dat hij, als ouderling, voor onze kerkgemeenschap heeft gedaan!

TOELICHTING BIJ DE COLLECTES

21 januari Eigen diaconie

De diaconie van onze kerk betaalt onder meer de bos bloemen, die elke zondag met een groet vanuit ons aan iemand bezorgd wordt. Ook bekostigt de diaconie de Paas- en Kerstpresentjes voor de ouderen van onze gemeente en draagt ze bij in de kosten van het pastoraat. Verder wil de diaconie mensen plaatselijk helpen, die door bijvoorbeeld hoge kosten van wonen en energieverbruik in de knel komen.

28 januari De Hezenberg

Het doel van Hezenberg is om duurzame veranderingen te realiseren in de persoonlijke levens en omstandigheden van mensen. Gasten komen uit allerlei levensbeschouwelijke achtergronden. Wat hen verbindt is dat ze met elkaar op weg zijn, in hoopvol vertrouwen en het geloof dat er verandering mogelijk is.

4 februari Vrienden van het Tweede Huis

Het Tweede Huis is een sociaal-maatschappelijk opvanghuis en biedt 24-uur, 7 dagen per week opvang aan een twintigtal bewoners, die tijdelijk een geborgen en veilige plek nodig hebben. Het Tweede Huis is gehuisvest in het voormalig klooster van Nederasselt.

11 februari Stichting Wensambulance

WensAmbulance Brabant brengt terminaal zieke mensen nog één keer naar hun favoriete plek. De wensvrager wordt die dag begeleid door professionele vrijwilligers. Ton van Brussel kon dankzij de Wensambulance kort voor zijn overlijden nog eenmaal naar onze kerk komen. We willen het waardevolle werk van de Wensambulance graag blijven steunen.

18 februari Mariam van Nijmegen

In Nijmegen wonen uitgeprocedeerde asielzoeksters die niet terug kunnen of durven naar hun land van herkomst. Zij staan na een afwijzing van hun asielaanvraag op straat. Hun situatie leidt tot angst, stress en gezondheidsproblemen. Het Wereldvrouwenhuis vangt deze vrouwen tijdelijk op. De vrouwen krijgen gedurende een periode van zes maanden volledige opvang in het huis en daarna nog geruime tijd ondersteuning en begeleiding.

Ook dit jaar wordt in de SAGE-gemeentes in de Veertigdagentijd gecollecteerd voor dezelfde doelen. Het zijn vier doelen die in het teken staan van het werelddiaconaat en ondersteund worden door SAGEgemeentes. Vier projecten waarmee we kinderen kunnen en mogen helpen, zodat ze een goede start kunnen maken. Dankzij de collectes kunnen wij ons steentje bijdragen.

25 februari 40-dagentijd Kerk in Actie: Moldavië

In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik.

Kerken en Youth for Christ Moldavië willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van kerken.

Hier krijgen kinderen volop aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport- en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor het leven. Helpt u mee? Geef

kinderen in Moldavië via Kerk in Actie de unieke ervaring van liefdevolle aandacht.

In de veertigdagentijd wordt in alle Sage gemeentes gecollecteerd voor vier speciale doelen, die door de gemeentes aangedragen zijn.

Vanuit Oss is dat Schools for Youth, vanuit Uden/Veghel Beautiful Kidz, vanuit Grave Ikusasa en vanuit Oss (maar ook in Grave geen onbekende) Casey Troy.

3 maart 40-dagentijd Schools for Youth

Schools for Youth maakt beroepsopleidingen mogelijk voor jongeren in Oeganda die dat niet kunnen betalen. Zij werken met de lokale gemeenschappen in (voormalige) oorlogsgebieden. Een vakopleiding zorgt voor een inkomen en een kans om te ontsnappen aan armoede, verslaving en tienerzwangerschap.

Scholieren lopen stage bij plaatselijke bedrijven, die daarvoor betaald worden en zij gaan op zaterdag naar school voor burgerschapsonderwijs. Jongeren en gemeenschap worden beloond voor hun actieve deelname. De bijdrage van Schools for youth is duurzaam en gaat uit van zelfredzaamheid: op termijn wordt het overgedragen aan de lokale gemeenschap en wordt een nieuw project gekozen.

10 maart 40-dagentijd Beautiful Kidz Namibië

Deze zondag wordt in alle Sage gemeentes ge

Beautiful Kidz Namibia is een christelijke, interkerkelijke organisatie, waar gemeenteleden van Uden/Veghel actief in zijn.

In een eigen dagverzorgingscentrum in de sloppenwijk "Katutura" van de hoofdstad Windhoek wordt sinds 2003 steun geboden aan kinderen in nood. In 2014 is de organisatie uitgebreid met het dagopvangcentrum in Ovitoto.

Het gaat om steun aan kwetsbare kinderen die veelal het slachtoffer zijn geworden van de HIV/AIDS epidemie. Vader en/of moeder zijn aan de gevolgen van AIDS overleden en in veel gevallen zijn de kinderen zelf ook seropositief.

Het met nauwelijks twee miljoen inwoners dun bevolkte land Namibië telt 200.000 weeskinderen! Er is een groot tekort aan opvang voor deze kinderen.

Beautiful Kidz biedt onder meer dagopvang, bijlessen en huiswerkbegeleiding voor oudere jeugd, jeugdclubs en een naaldwerkatelier.

17 maart 40-dagentijd Stichting Ikusasa

Het project, dat wij als kerkgemeenschap van Grave hebben ingebracht in de Sage collectes van de 40-dagentijd is Ikusasa. Dit is al een paar jaar een project dat wij als kerk omarmd hebben.

Stichting Ikusasa (betekent "toekomst" in Zulu) zet zich in om kansarme kinderen in Johannesburg en Soweto ondersteuning te bieden bij hun schoolopleiding, waardoor ze een beter toekomstperspectief hebben. Voor een bedrag van € 150,00 per jaar ontvangt een kind een schooluniform en leermiddelen. Het sponsorkind van onze kerk is Ziyaad. Dankzij onze steun kan Ziyaad elke dag met de schoolbus naar school; hij zit in het dansgroepje van school en we krijgen goede berichten over hem.

24 maart 40-dagentijd Casey Troy

De Casey Troy Foundation is een project dat door de Paaskerk in Oss is aangedragen, maar deze stichting is ook in Grave geen onbekende. De stichting is gestart als een project van de diaconie van de PKN Wijchen-Leur-Batenburg. De stichting zorgt samen met de partnerstichting in Kameroen (Casey Association Cameroon) voor gehandicapte kinderen. In het Casey's Home krijgen deze kinderen zorg, revalidatie en aangepast onderwijs. Door een gebrek aan bepaalde vitamines en medicijnen is de kans groot op vergroeiingen van de botten, waardoor de kinderen niet zelfstandig kunnen lopen. In Bomono en omgeving wordt een gezondheidscentrum gerealiseerd. Hier worden o.a. orthopedische operaties verricht voor mensen met een handicap, zoals kromme benen vanwege vitamine D en calciumtekort. Door de operatie kunnen ze alsnog leren lopen. Verder wordt er onder meer basisgezondheidszorg verleend.

Collectebonnen



Er zijn collectebonnen verkrijgbaar ter waarde van €1,25 en €2,00 in vellen van 20 stuks (resp. €25,00 en €40,00) door storting van het bedrag op het bankrekeningnummer van het College van Beheer van de PKN Grave, onder vermelding van het aantal vellen en het soort bonnen.

Wilt u voorafgaand aan de overmaking een mail sturen naar Janny Ramp, zodat zij weet dat er een overschrijving tbv collectebonnen aan komt?

Inlichtingen over de collectebonnen:

J. Ramp

E-mail: pkngrave.betaalmeester@gmail.com

Bloemengroet

26 november Anneke v.d. Spek
03 december Gerrie Willems
10 december Marietje Nohl
17 december Loes en Fred Jasper
25 december Lies v.d. Dool
07 januari Karel de Wee
14 januari Jan en Janny Ramp



Ledenadministratie

Hierbij geef ik de mutaties door, voor zo ver deze bij mij bekend zijn.

Overleden

25-11-2023: Mevr. A.W. van der Spek

Verhuisd

Dhr. L.L. Meijer, verhuisd binnen Nijmegen

Dhr. W.W. Meijer, verhuisd binnen Nijmegen

Dhr. J.L.S. Verburg, verhuisd naar Velp

U kunt mij als volgt bereiken:

Postadres: Postbus 68, 5360AB Grave

Of per e-mail: pknggrave.la@gmail.com

Met vriendelijke groeten,
Petra Jetten

Opbrengst collectes

|  | Opbrengsten collectes t/m 31 december 2023 | Diaconale doorzend- collecte | Uitgangs- collecte eigen kerk | Extra collecte onderhoud kerkgebouw |
|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Datum | Collecterooster 2023 | Opbrengsten | | |
| 26-nov | Collecte eigen gemeente (CvK) | € 81,05 | € 99,35 | € 94,95 |
| 03-dec | Kinderfonds MAMAS | € 71,25 | € 71,30 | € 51,10 |
| 10-dec | PDC De Herberg | € 44,30 | € 45,20 | € 42,15 |
| 17-dec | Edukans | € 68,00 | € 65,40 | € 52,80 |
| 24-dec | Ikusasa | € 104,66 | € 92,38 | € 83,57 |
| 25-dec | Kerk in Actie (<i>Kinderen in de Kne</i> | € 69,20 | € 109,25 | € 61,95 |
| 31-dec | Vesperdienst (CvK) | € --,-- | € 161,00 | € --,-- |
| | | € 438,46 | € 643,88 | € 386,52 |

Van het college van kerkrentmeesters

Als college van kerkrentmeesters regelen we onder meer alles rondom het kerkgebouw. Soms heb je daar veel werk aan, soms minder. De afgelopen weken vielen in de categorie 'heel veel werk'! We nemen u mee in het verhaal van een lekkage in de CV-installatie.

Probleem

Alweer enige tijd kerken we op zondag in de Bagijnhof, zodat we de kerkruimte niet hoeven te verwarmen. Maar vlak voor de kerstdagen was er op één dag een kerstconcert en een familiefeest, die beiden in de kerkruimte plaatsvonden. Op die dag ontdekten we dat de druk van de CV ketel te laag was. Even bijvullen bleek helaas niet de oplossing.

Hoppenbrouwers, het bedrijf waar we een onderhoudscontract mee hebben stelde de volgende dag vast dat de oorzaak niet in de ketel lag. De monteur installeerde een drukbehoudventiel. Deze voedde de ketelinstallatie vanaf de drinkwaterleiding. In verband met de feestdagen kon er op dat moment niet verder gewerkt worden aan de installatie. Maar het vermoeden werd al wel uitgesproken dat er ergens onder de vloer van de kerk een lekkage zou zitten...

Wat nu?

Met de noodoplossing konden we de kerk tijdens de kerstdiensten goed verwarmen. De monteur had voorgesteld om meerdere afsluiters in het systeem te plaatsen om sectie-gewijs de installatie te kunnen afsluiten. Op die manier zouden we kunnen ontdekken waar de lekkage precies zat, zodat niet de hele kerkvloer opengebrouwen zou moeten worden.

Na alle feestdagen was Hoppenbrouwers de hele week niet telefonisch te bereiken, maar er moest toch iets gebeuren, dus hebben we van Dinther ingeschakeld. Van Dinther is het bedrijf, dat zowel in 2013 als in 2021 de restauratie aan onze kerk uitgevoerd heeft.

Inmiddels was duidelijk dat de CV 2000 liter water per dag gebruikte. Van Dinther probeerde met een warmtebeeldcamera de lekkage op te sporen, maar dat leverde niets op. Wim Starren (vroeger voorzitter van CvK) had ondertussen foto's aangeleverd, die in 2013 gemaakt zijn toen de kerk geschikt werd gemaakt voor de verhuur.

Gevonden

Toen we nogmaals de leidinggoot onder de zijbanken controleerden, vonden we de lekkage. Het water stroomde onder de banken zo de goot in.

We hebben zelf een paar tegels gelicht en een gat gegraven rond de lekkage. De leiding bleek doorgeroest. Loodgieter Das Brans uit Gassel bleek bereid direct te komen.

Een probleem was dat de pijp onder de banken dunwandig is. Hier kan geen draad op gesneden worden dus moest er gelast worden. Niet gemakkelijk om onder de zijbank te lassen. Er moest met een spiegel gewerkt worden! Voortdurend was de las niet dicht. Vrijdagmorgen is de leiding pas gedicht. Al met al is er door twee tot vier mensen een uur of zeven aan gewerkt.

Opgelost, maar...

Natuurlijk zijn we blij dat het probleem opgelost is, maar we kunnen wel de nodige rekeningen verwachten. Een telefoontje aan de

verzekering leerde ons al dat we ons hiervoor niet kunnen verzekeren. Uit deze hoek krijgen we alleen een vergoeding bij schade aan het gebouw.

Elders in dit Gemeenteleven vindt u een oproep om mee te doen aan de Actie Kerkbalans. Misschien kunt u daarbij ook nog even aan onze CV ketel denken....

College van kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans

Geef vandaag voor de kerk van morgen

De actie kerkbalans gaat ook dit jaar weer van start.

Misschien heeft u de enveloppe al gekregen, misschien krijgt u deze binnenkort.

Wij willen u er hier toch ook nog weer even op attent maken.

Zoals u in het vorige Gemeenteleven heeft kunnen lezen is er dit jaar een aantal extra uitgaven te verwachten.

Zo blijft het onderhoud van onze mooie kerk nodig.

Ook zijn we nu geconfronteerd met een lekkende verwarmingsbuis onder de kerk. Gelukkig is dit opgelost, maar dit heeft wel de nodige kosten met zich meegebracht.

Jammer genoeg werden we genoodzaakt om het contract met Scarlett (als ZZP'er) te veranderen in een overeenkomst conform de PKN regels. Ook dit kost ons extra geld. Uiteraard willen we Scarlett graag als voorganger houden, maar we moeten het geld wel samen ophoesten...

Dus u begrijpt het al:

Om een kerk te zijn zoals we graag willen: een belangrijke plek voor mensen die in God geloven en het geloof met elkaar willen delen, gastvrij en uitnodigend voor jong en oud, voor gelovigen en voor hen die God nog niet kennen.

Om dat te kunnen zijn is er geld nodig. Zo simpel is het dan ook weer.

Gelukkig kunnen we ook constateren dat de opbrengst van de Actie Kerkbalans de laatste jaren een stijgende lijn laat zien.

Het zou mooi zijn als we dat dit jaar weer kunnen zeggen.



Nieuws vanuit de diaconie

Buiten de wekelijkse collectes in de kerk probeert de diaconie ook mensen in onze eigen omgeving hulp te bieden.

Om dat te realiseren willen we met ingang van 21 januari houdbare producten verzamelen in de garderobe van de kerk. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan houdbare levensmiddelen zoals macaroni, rijst, meel, broodbeleg en melk. Maar ook aan producten als wasmiddelen, douchezeep en maandverband. Eerder jaren verzamelden we die voor de voedselbank. Maar we moeten voor de voedselbank alle producten naar Boxmeer brengen. Dat vinden we toch een beetje ver van ons bed. Liever willen we onze medemens dichterbij ons in de buurt helpen.

Daarom willen we de ingezamelde producten aanleveren bij de Stichting Grave helpt, gevestigd in de Rogstraat in Grave, en bij de deelhuisjes in Reek, Zeeland en Schaijk. Daar kunnen mensen anoniem de producten ophalen of worden ze rondgebracht.

We zetten daarvoor vanaf nu dozen in de garderobe van de kerk. Als die vol zijn zal de diaconie zorgen dat de spullen op de juiste plaatsen worden verdeeld. Dit is een actie die we eigenlijk het hele jaar zouden kunnen houden. Neem als u naar de kerk komt iedere keer een product mee, dan kunnen we dit met elkaar gaan delen en voelt u dit niet heel erg in uw portemonnee.

Mocht u zelf mensen kennen die wat extra's heel goed kunnen gebruiken, geef dat dan alstublieft door aan de diaconie. Achter in dit Gemeenteleven staan onze gegevens.

In een volgend Gemeenteleven zullen we u op de hoogte brengen van de resultaten.

Hartelijke groet van de diaconie

Lief en Leed

Overlijden is afscheid nemen. Het raakt je extra als het je familie betreft. Op 25 november overleed ons gemeentelid (mijn nicht) Anneke van der Spek. Ook voor zus Willy van de Bult kwam de klap hard aan. Ze waren als twee handen op één buik, dagelijks troffen ze elkaar. Fijn dat Anneke in haar laatste dagen met overtuiging kon vertellen dat ze klaar was voor het afscheid en vol vertrouwen over haar toekomst bij haar Heer. Anneke, ze was als een zus voor me.

O Schrik!!! Op 15 december kregen Jan en Janny Ramp te horen dat er opnieuw kanker bij Jan was geconstateerd. Darmkanker, gelukkig zonder uitzaaiingen. En, de behandelvooruitzichten zijn hoopgevend. Jan en Janny blijven moed houden. Gedenk hen in uw gebeden.

Wat fijn om Lief en Leed met een positief bericht te kunnen afsluiten. Op 10 januari kregen we een opgewekt appje van Ankie Smids: "Na 4,5 maand ben ik weer thuis. Fijn om weer thuis te zijn. De vogels genieten van de zonneschijn en het eten. Bedankt voor alle belangstelling". Inmiddels hebben we haar alweer een paar keer in ons midden gezien. Fijn.

Frank van Den Dool

Lied

Van ver, van oudsher aangereikt,
een woord dat toch niet van ons wijkt,
nabij en nieuw ons aangedaan, weer vlees geworden, opgestaan!

Dit woord komt tot ons op de wind.
Het zoekt een huis, een wijs;het vindt gehoor bij mensen, onderdak.
Dit woord, dat God van oudsher sprak.

Dit woord blijft leven in een lied.
Waar mensen zingen sterft het niet,
als adem die de harten voedt, als lente die ons bloeien doet.

O woord, zolang ons toegedaan,
zet ons opnieuw tot zingen aan:
gezegend, hier en overal die is, die was, die komen zal!

Jubileum Karel de Wee

Op 7 januari vierden we het feit dat Karel de Wee al 50 jaar organist is bij onze kerk. En wat voor organist! Na de kerkdienst van 7 januari werd duidelijk dat Karel door menigeen erg gewaardeerd wordt, als organist en als de betrokken, warme persoon, die hij is. Voorzitter van de kerkenraad, Joop Nohl, verhaalde in zijn toespraak van het orgelexamen, dat Karel moest afleggen bij de toenmalig organist Hoffmann. Want dat prachtige orgel bespelen mocht alleen maar als je goedgekeurd was door de organist. Verdere toespraken waren er o.a. van de zoon van Karel, die nu alweer vele jaren organist is in zijn woonplaats Staphorst, van een afgevaardigde van de Vereniging voor Kerkelijk Beheer (VKB) en van twee collega-organisten. Cadeaus waren er ook: een erepenning en oorkonde van de VKB, de paaskaars van 2022, bloemen en nog veel meer. Karel vertelde in zijn dankwoord hoe graag hij nog steeds het orgel bespeelt. En ook hoe fijn het is om deel uit te maken van de groep van vier vaste organisten, die onze kerk rijk is. Plus, nog meer rijkdom, een paar reserve-organisten, die inspringen als de nood hoog is.

Gelukkig voor ons blijft Karel 'zo lang mijn vingers de toetsen nog kunnen voelen en mijn benen me nog de trap op dragen' het orgel bespelen. Of zoals hij het zei: 'er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan, maar mijn tijd van gaan is nog niet gekomen!'



Vrijwilliger in de kerk

Van Gerrie Dijkink kreeg ik het stokje door om een stukje te schrijven over mijn achtergrond. Niet mijn favoriete bezigheid. Ik heb mijn best gedaan om het klein te houden. Afijn lees maar.

Thuis (1952 – 1968)

Mijn ouders waren binnenschippers. Van mijn vaders kant kom ik uit een schippersgeslacht. Ik ben geboren in Rotterdam en opgegroeid op een sleepschip.

Ik had een broer (1936) en twee zussen (1943 en 1946), waarvan alleen de jongste zus nog leeft. Aan boord ben ik, voor wat betreft mijn herinneringen, opgegroeid met mijn jongste zus. Zij is pas in '63 het huis uit gegaan. Op vakantie gingen wij niet, maar ik ging wel met alle schoolreisjes mee. Ik hield ervan om zomers in de rivier te zwemmen en er 's-winters op te schaatsen.

De lagere school heb ik in eerste instantie gevolgd op de schippersschool in Rotterdam. Later lagen mijn ouders met het schip in Waspik, Alem en Akersloot. De lagere school heb ik afgemaakt in Uitgeest. Hoewel klaargestoomd voor de mulo ben ik nog een maand naar het Voortgezet Lager Onderwijs gegaan, omdat mijn ouders wisten dat zij weer gingen varen. Het enige dat ik er geleerd heb was houtbewerken met een beitel. Daartoe gingen we wekelijks een dagdeel naar de LTS. En verder heb ik me vooral verveeld in die maand. In Waspik en in Rossum ging ik naar de zondagschool. Ik heb vervolgens een jaar meegevaren met mijn ouders.

Weer later lagen mijn ouders met het schip in respectievelijk Zoutkamp en Zalk. In Kampen heb ik toen de opleiding LTS metaalbewerken met lof afgemaakt. Het was jammer dat ik door de omstandigheden niet rechtstreeks naar de Mulo kon. Misschien dat ik daardoor wel mijn hele leven ben blijven studeren.

Marine (1968 – 1975) (machinist)

Omdat ik verder wilde leren ben ik naar de Marine gegaan, eerst de militaire basisopleidingen in Hilversum en later de technische opleidingen in Amsterdam. Verder heb ik op vijf verschillende grote schepen verre reizen gemaakt met als thuishaven Den Helder. Kort na een wereldreis in '73 kwam ik in contact met Marietje. Aan boord had ik de bijnaam "eeuwige student". Ik trok mij dagelijks terug voor het volgen van een schriftelijke studie "Scheepswerktuigkundige A".



Communicatie met het thuisfront ging via de post. Op het binnenschip hadden mijn ouders geen telefoon, naar Marietje belde ik doorgaans "collect call" vanuit het buitenland. Mijn ouders stopten in '75 met varen en gingen in Kampen wonen.

Elektriciteitsbedrijf PNEM → EPZ (1975 - 1989) (werktuigkundige in continudienst)

Vanwege de verkering en omdat ik weleens wat anders wilde ging ik werken op de Amercentrale in Geertruidenberg. Ik heb in deze periode de schriftelijke opleiding "Werktuigkundige in Centrales" gevolgd. Daarna heb ik nog de tweejarige post- hbo-opleiding Bedrijfskunde gevolgd in 's-Hertogenbosch.

In eerste instantie heb ik op kamers gewoond in Geertruidenberg. In '76 zijn wij getrouwd gelijktijdig met Adrie en Willy (Marietjes tweelingzus) in Rossum. Wij zijn toen in Raamsdonksveer gaan wonen. En in '77 werd onze dochter Jeanette geboren.

Op vakantie gingen wij vanaf '83 naar Wörnsmühl in Beieren. Mijn tante woonde daar en wij logeerden in een Gasthof. Het beviel zo goed dat we er nog steeds elk jaar naartoe gaan. De laatste jaren met mijn schoonzus en zwager.

Elektriciteitsbedrijf EPON → Electrabel → GDF-Suez (1989 - 2013) (chef Bedrijfsvoeringsbureau, KAM-coördinator en Kwaliteitsmanager)

Ik werkte in de dagdienst op Centrale Gelderland te Nijmegen en wij verhuisden naar Grave. In '94 ging Jeanette op kamers. Mijn vader kreeg in '99 een eenzijdig ongeval en liep een hersenbeschadiging op. Een gelukkige omstandigheid was dat ik datzelfde jaar in Zwolle was gaan werken. Vanaf nu gingen we vrijwel elk weekend naar Kampen. Tevens ging ik voor mijn moeder de administratie doen. Mijn vader heeft na het ongeval nog vier jaar geleefd. Nadat ik nog twee jaar in Nijmegen heb gewerkt werd ik vanaf 2008 betrokken bij de bouw van de kolencentrale op de Maasvlakte. De eerste jaren vanuit Rotterdam en later op de Maasvlakte. Ter plaatse overnachtte ik in hotels. Studeren deed ik bij de Open Universiteit "Supply Chain Management" en bij de Hoge School Zeeland "Operationele Techniek". De laatste heeft mij de Ing.-titel opgeleverd. De eerste heb ik niet afgemaakt, de formulering van de eindopdracht was goedgekeurd maar nadat bleek dat deze toch niet haalbaar was had ik te veel moeite om opnieuw een onderwerp te vinden.

Vanuit het bedrijf deed ik aan hardlopen met als langste afstand de Zevenheuvelenloop in Nijmegen (15 km) en verder liep ik de Nijmeegse 4daagse. Dat heb ik negen keer gedaan.

Sociaalplan Engie 2014 en vanaf 2019 gepensioneerd

2014 werd ingeleid met de aanschaf van een motorjacht en de verkoop van de zeilboot.

Mijn moeder kwam in '14 in Catharinahof wonen. Vier jaar heeft zij er gewoond. Dagelijks ben ik naar haar toegegaan en tijdens onze vakanties kwam mijn jongste zus bij ons in huis om haar te bezoeken. Ik had geluk dat ik bij de Watersportvereniging De Stuw gevraagd werd als voorzitter van de vereniging. Dit heb ik met wisselend plezier acht jaar gedaan en dat bezorgde mij de nodige afleiding.

In '16 ben ik in de Kerkenraad gekomen en een paar jaar later tevens in het College van Kerkrentmeesters. Om mijn Bijbelkennis te vergroten heb ik het boek "Bijbel voor Dummy's" doorgewerkt. Verder heb ik mij aangesloten bij de bijbelstudiegroep van Bettie van Brenk. Hardlopen en wandelen doe ik nog steeds. Ik heb twee kleindochters in de leeftijd van 18 en 13 jaar waar ik trots op ben. De oudste woont al op kamers in Leiden en de jongste is nog thuis in Drunen.

Voorlopig geniet ik van de contacten door het kerkelijk werk. Verder hopen Marietje en ik te genieten van het varen met de "Gretha". Het stokje wil ik graag doorgeven aan Annelies de Kreij.

Ingezonden

De decembermaand is een rumoerige in het AZC Grave. Het is een maand van samen zijn, maar de meeste families in het AZC leven gescheiden van elkaar. Contact is er via telefoon en internet maar dat is niet echt 'samen' zijn. Zoals u weet organiseert stichting De Vrolijkheid kunstzinnige activiteiten op het AZC. Ook in december werden er activiteiten georganiseerd en beleefden de bewoners een anders samen zijn, een nieuw en creatief samen zijn. Dankzij uw steun konden we dit samenzijn extra feestelijk maken met het uitdelen van chocolade en voor de kleinsten fruit.



Hartelijk dank daarvoor namens al degenen die er van hebben mogen smullen. Voor u allen een goed, kleurrijk, gemeenschappelijk en creatief jaar gewenst. We zullen door gaan met het organiseren van bijzondere momenten, die we samen gaan creëren. Hopelijk kunnen we ook dit jaar weer op uw bijdrage rekenen....

Vrolijke groet, Stanley Pashouwer, Stichting De Vrolijkheid

Oliebollen!

Op 30 december was het dan zover: een klein legertje vrijwilligers meldde zich ten huize van José Vermeer, die heel gul haar huis liet omtoveren tot oliebollenbakkerij. Van 8.30 uur tot 18.00 uur werd er hard gewerkt. En dat moest ook wel, want aan het einde van de dag moesten er 1500 oliebollen gebakken en rondgebracht zijn! Om u een beetje een idee te geven van wat er nodig is voor zo'n hoeveelheid oliebollen: 70 pakken oliebollenmix, 60 appels, 20 liter zonnebloemolie en de nodige kilo's rozijnen en krenten. Appels werden geschild en geraspt, krenten en rozijnen geweekt, beslag gemaakt en de verwarming werd goed opgestookt om het beslag te laten rijzen. In de garage achter het huis stond de houtkachel aan, zodat de bakkers het lekker warm hadden. Met de nodige elektriciteit van de burens kon in vier pannen tegelijk gebakken worden. Hard werken was het, maar ook erg gezellig én een opbrengst om van te smullen! Maar liefst €919,00 netto hebben we overgehouden aan het oliebollenfestijn.



José Vermeer en
Jenneke van Dongen



Loes en Fred Jasper 50 jaar getrouwd

Soms zijn er in je leven van die vreugdevolle dagen, waarvan je hoopt en eigenlijk ook wel weet in dit geval, dat je daar na jaren nog over zal praten en waarvan je sprakeloos bent en er geen woorden voor hebt hoe het was.

Lieve mensen, wat was deze dag (20 December 2023) voor ons fantastisch. Wat hebben heel veel dames ons geweldig en liefdevol geholpen met bediening, verzorging en noem maar op. Ze waren goud waard voor ons en dat is niet overdreven hoor, want o wat zaten we in ons maag met wie ons zou helpen, want ja het ontbreekt ons aan familie, die er dan voor je zouden kunnen zijn. Maar die angst was totaal ongegrond. De voorpret was er heel lang met alle voorbereidingen, die er aan vooraf gingen. Ik stond van de zomer, toen ik Jan had vervangen om de liederen op het liedbord op te hangen, al in de kerk te galmen om het "Aan de Amsterdamse grachten" in te studeren. Hoezo voorpret..

Ook toen ik het idee bij ons koor opperde om te komen zingen bij ons feest en die bereidheid, enthousiasme van het bestuur van Cantate Deo en natuurlijk Uschi en Corrie, ja dat vergeet je nooit meer. Dat Loes en ik onze favoriete liederen mochten uitkiezen was zo fijn. Het 'I will follow him' ging, laat ik zeggen, "gezellig mis". De reacties waren zelfs hierbij positief, zo van: Goh wij vonden het wel leuk, we hoorden het toen twee keer..

Gasten, die elkaar na 35 jaar weer terug zagen, zorgden voor ontroerende momenten. Die zagen elkaar enkel als we onze verjaardagen vierden in Den Haag. Maar ook gasten die elkaar niet kenden en allemaal erg leuk met elkaar zaten babbelen, kortom een mooie sfeer, waar Loes en ik van genoten.

Toen ging dus het koor ons vermaken met mooie liederen, nadat Jenneke een allerleukste manier vond om te gaan beginnen met zingen. Met als verrassing aan het einde: "Aan de Amsterdamse Grachten".

Iedereen heeft gesmuld van de catering van slagerij van de Heuvel. De inwendige mens werd prima bediend, bleek wel uit de positieve reacties, die er kwamen van velen. Maar aan alles komt natuurlijk een einde. Nadat ook weer alle dames geweldig hielpen met opruimen en verdelen, kwam er een einde aan een mooie, gezellige middag/avond.

Ik wil besluiten met een mooie oplossing voor degene die in januari de dagen moeilijker doorkomen: denk aan deze prachtige, mooie, liefdevolle dag terug als opkikkertje!

Loes en Fred

Oproep commissie eredienst en liturgie

De dienst van afgelopen 1 oktober was door een werkgroep vanuit onze gemeente voorbereid. Scarlett keek over de schouders mee. Dit was gedaan omdat er voor die datum nog geen dominee was gevonden door onze planner Riekie Hoefman. Omdat het al eerder was gelukt om een dienst "in elkaar te draaien" was het idee geboren om die zondag met een werkgroepje vanuit onze gemeente vorm te gaan geven.

Het lukte aardig die zondag. Het geeft ook onderling een band om je met een groepje te verdiepen in een onderwerp. Daarom willen we nu dit jaar nog vier keer een dienst met elkaar maken onder toezicht van Scarlett. We doen dit ook om de kosten te besparen van een predikant voor die kerkdiensten.

De eerste dienst, die we dit jaar met elkaar willen vormgeven is de dienst van Goede Vrijdag (29 maart). Vorig jaar hebben leden van de commissie eredienst samen met ds. Boer die Goede Vrijdagdienst voorbereid. We hebben dus al een stramien waarmee we kunnen werken. Vind je het leuk om ook mee te denken over deze dienst en invulling te geven hieraan, meldt je dan aan via mail rhijnreek@gmail.com of geef het door aan Liesbeth van Rhijn.

Mocht het voor Goede Vrijdag niet lukken om mee te doen: op 16 juni is de volgende datum, die we met gemeenteleden willen invullen. In augustus en oktober volgen er nog twee zondagen. Dus voldoende kans om mee te doen/denken over invulling van kerkdiensten.

We horen graag van je.

Commissie eredienst en liturgie

Mijn goede voornemen: meer Bijbellezen

Goede voornemens, wie heeft ze niet. Gezonder eten, stoppen met roken, minder alcohol, meer sporten. Zo vlak voor het nieuwe jaar maak je de balans op en denk je: ik ga het weer proberen en dit keer gaat het mij wel lukken! Voor veel mensen valt Bijbellezen ook in deze categorie, zo blijkt uit een enquête van het Bijbelgenootschap.

Zou jij ook graag willen dat Bijbellezen een goede gewoonte wordt, en ben je – net als veel anderen, waaronder ikzelf – al regelmatig gestrand? Lees dan vooral door, want in deze blog krijg je zeven tips die je helpen bij het zetten van de eerste stappen om met meer regelmaat uit de Bijbel te lezen. Het is aan jou wat de frequentie van die regelmaat wordt.

1. Volg de Bijbel

Ben je verslingerd aan sociale media? Zorg dan dat de Bijbel daar ook is. Volg op Facebook of Instagram je kerk, debijbel.nl, een inspirerende spreker. Of meld je aan voor nieuwsbrieven van christelijke platforms, magazines of organisaties. Je zult zien dat de Bijbelteksten vanzelf in je tijdlijn verschijnen.

2. Bijbels snacken

Heb je niet veel tijd, of ben je niet zo'n lezer? Geen nood, abonneer je op onze podcast Dagvers, of een andere Bijbelse podcast. Dagelijks staat er een Bijbelvers met korte overdenking voor je klaar die je op elk moment van de dag kunt luisteren. Ideaal voor tijdens het tandenpoetsen of als je een lekkere wandeling maakt in de natuur.

3. Kleine boodschap, grote boodschap, Bijbelse boodschap

Of je het nu druk hebt of niet, naar de wc moet iedereen. Hang daar een Bijbelse scheurkalender (zie <https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/nbv21-scheurkalender/>) op en je ziet elke dag een nieuwe tekst, een mooie spreuk of een prikkelende gedachte.

4. Een leesplan voor jou

Wist je dat in Mijn Bijbel app al meer dan 75 leesplannen voor je klaarstaan? Verschillend in lengte en frequentie. Kies een thema, schrijf je in en je krijgt de teksten op een presenteerbordje

aangereikt. Er verschijnt een pop up op je telefoon en het enige wat jij hoeft te doen is op de button klikken.

5. Listen to the music

Ken je de uitspraak: zingen is twee keer bidden? Augustinus zou dit eens gezegd hebben, en Corrie ten Boom staat hier ook achter. Soms kan lezen te intensief zijn voor je hoofd of voor je hart. Zet dan muziek op die je dicht bij de Bijbel en bij God brengt. Psalmen, Engelse chants, aanbiddingsmuziek, gospel of Taizé. Gezongen Bijbelteksten zijn ook Bijbelteksten. Zie <https://www.debijbel.nl/leesjebijbel/manieren-van-bijbellezen/muziek>

6. Bijbel in een jaar

Heb je de wens om de Bijbel een keer van kaft tot kaft te lezen? Stel het niet langer uit en begin op 1 januari. Het kost je wel tijd en doorzettingsvermogen, maar je krijgt er ook heel veel voor terug! Je houdt het vol door een goed rooster te gebruiken. Schrijf je in voor ons leesplan en ontvang elke dag een melding op je telefoon om te lezen/luisteren.

Zie <https://www.debijbel.nl/leesplannen/bijbelineenjaar>

7. Aan de studie

Misschien lees je al jaren in de Bijbel en ken je veel Bijbelgedeelten uit je hoofd. Dan ben je waarschijnlijk toe aan wat stevigere kost. Probeer eens een boekje uit de serie Verdiep je in... (Zie <https://www.debijbel.nl/wereld-van-de-bijbel/bijbelstudie/serie-verdieping>), of vind die verdieping in de achtergrondinformatie op deBijbel.nl.

Voelt zomaar een stukje lezen voor jou niet fijn, maar ben je ook geen studiebol? Ga dan op zoek naar een verwerkingsvorm die bij jou past. Voor de een is dat een Bijbelgespreksgroep, voor een ander een creatieve vorm. Op de pagina <https://www.debijbel.nl/leesplannen/op-ontdekkingstocht-met-de-bijbel> vind je een overzicht van ruim vijftien verschillende vormen om met de Bijbel aan de slag te gaan. Wil je een manier van Bijbellezen vinden die echt bij je past? Volg dan zeker ons leesplan 'Op ontdekkingstocht met de Bijbel'.

Onze laatste tip:

Maak van Bijbellezen geen plicht! Ga op zoek naar een vorm en frequentie die bij jou past, bij jouw levensfase en de tijd die je hebt, bij de waarde die jij hecht aan de Bijbel. Ook al zet je dan voor je gevoel maar kleine stapjes, laat je verrassen over wat er dan gebeurt!

Renske Huisman

Kerst 2023: een warm onderdak

Lieve vrienden en vriendinnen,

Kerstmis, een feest dat we graag in geborgen samenzijn vieren met onze familie, vrienden, kennissen. Vol van warmte, gezelligheid. Maar er zijn mensen die met het Kerstfeest ver van hun familie, vrienden en kennissen zijn. Soms zijn ze nog onderweg, op de vlucht, soms al aangekomen. In Ter Apel bijvoorbeeld, in het aanmeldcentrum voor asielzoekers.

Ik stel me voor hoe het is als je dan in Ter Apel bent aangekomen en er geen plek voor je is. Als je aankomt en de mensen die daar werken tegen je moeten zeggen: we hebben geen plaats voor jou. Met tranen in hun ogen of een steen in hun maag. "Er is geen plek voor je." Een van de rijkste landen ter wereld en na anderhalf tot twee jaar ellende in Ter Apel zijn we nog steeds niet in staat een minimale norm van fatsoenlijke opvang te bieden.

Terwijl er voldoende plekken zouden kúnnen zijn. Duizenden plekken zouden er te vergeven zijn, als de Spreidingswet al was ingevoerd of als het alternatief - Plan KAN - was aangenomen. Daarin zouden duizenden plekken gecreëerd worden, evenredig verdeeld over alle gemeenten. Zodat niet slechts tientallen welwillende gemeenten hun schouders eronder hoeven te zetten, maar alle gemeenten dat solidair samen doen.

We kunnen naar die gemeentebestuurders kijken, die de keuze maken mensen geen plek te geven. Maar laten we naar onszelf kijken; het hangt niet alleen van die bestuurders af. Hebben wij bij hen aan de bel getrokken? Hebben wij erop aangedrongen dat zij hun verantwoordelijkheid nemen? Hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen? Welke keuzes hebben wij gemaakt?

Jezus heeft een helder antwoord gegeven op de vraag wat van ons wordt verlangd, op de vraag hoe wij worden beoordeeld. Niet op onze capaciteiten of intelligentie; op onze keuzes. Zie Mattheüs 25. Hebben we hongerige mensen gevoed, dorstigen te drinken gegeven, gevangenen en zieken bezocht, mensen gekleed, vreemdelingen onderdak geboden? Welke keuzes maken wij? Zoals de Protestantse Diaconie in Gouda zei: als alle kerken morgen hun deuren openen, hoeft niemand buiten te slapen.

Kerst is het feest dat ons hoop aanreikt. Hoop is enorm krachtig. Hoop op een betere toekomst. Hoop dat we elkaar zien, ontvangen, verwelkomen. Dat we invulling mogen geven aan Mattheüs 25. Kerst en daarna Pasen bieden ons uitzicht: we mogen blijven geloven in het licht.

Op de dag dat ik u deze Kerstgroet schrijf, hebben we als kerkelijk netwerk met elkaar 89.821 overnachtingen gerealiseerd voor mensen voor wie geen plek was in Ter Apel. Mensen die anders buiten hadden moeten slapen. 89.821 keer niet buiten in de kou, maar een warm onderdak. Licht in de duisternis. Het geeft mij hoop.

Ik wens u allen een hoopgevend 2024.

John W R van Tilborg
Directeur INLIA

Verschijningsdata volgende edities

| Editie | Uiterste Inleverdatum | Verschijningsdatum |
|---------------|------------------------------|---------------------------|
| Pasen | 24 februari 2022 | 04 maart 2022 |
| Pinksteren | 13 april 2022 | 22 april 2022 |

LET OP: Data voor aanlevering zijn aangepast!!

redactie.pkngrave@gmail.com

Inleveren op A4, in word (geen pdf) , lettertype Verdana, lettergrootte 10.

Na de sluitingsdatum is plaatsing niet verzekerd.

De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te wijzigen, in te korten of niet te plaatsen.

Richtlijn voor omvang artikelen: maximaal 600 woorden.

Leesrooster

| | |
|--------------------|---|
| Zondag 21 jan | 1 Samuël 3,1-10(18) Psalm 63 1 Korintiërs 6,11b-14 Marcus 1,14-20 |
| Zondag 28 jan | Deuteronomium 18,15- 20 Psalm 111 1 Korintiërs 8,1b-13 Marcus 1,21-28 |
| Zondag 4 februari | 2 Koningen 4,18-21(22- 31) 32-37 Psalm 142 1 Korintiërs 9,16-23 Marcus 1,29-39 |
| Zondag 11 februari | 2 Koningen 5,1-3(4-8)9- 15b Psalm 32 1 Korintiërs 9,24-27 Marcus 1,40-45 |
| Zondag 18 februari | Genesis 9,8-17 Psalm 25,1-10 1 Petrus 3,18-22 Marcus 1,12-15 |
| Zondag 25 februari | 1 Koningen 19,9-18 Psalm 16 2 Petrus 1,16-21 Marcus 9,2-10 |
| Zondag 3 maart | Exodus 20,1-17 Psalm 19,8-15 Romeinen 7,14-25 Johannes 2,13-22(25) |
| Zondag 10 maart | Jozua 4,19-5,1.10-12 Psalm 122 Efeziërs 2,4-10 Johannes 6,(1)4-15 |

Zondag 17 maart Jeremia 31,31-34
 Psalm 51
 Hebrreeën 5,1-10
 Johannes 12,20-33



Biologische Tuinderij



**Biologische groente- en fruit-
abonnementen en boerderijwinkel**

Openingstijden Boerderijwinkel:
woensdag: 13 tot 19 uur, vrijdag: 9 tot 21 uur en
zaterdag van 9 tot 18 uur.

Meino Koning, Schaijksstraat 17, 5375 KC Reek
Website: www.2linden.nl * E-mail: info@2linden.nl

Afhaalpunten: o.a. Reek, Grave, Mill, Langeboom, Zeeland, Uden



VOOR AL UW BLOEMWERKEN



Nu ook online bestellen!



www.delavendel.nl

Jan en Ine Polman Klinkerstraat 2
Klinkerstraat 2 5361 GW Grave

CHINEES INDISCH RESTAURANT



美麗華酒樓
'MAI-LI'

Hoofschestraat 11
5361 ET Grave
Tel. 0486-476175

Hier had u advertentie
kunnen staan

MARY CHAND

▪ W O N E N ▪

Trompetterstraat 4 - 5361 ER - Grave

T.0486-420805

Whatsapp 06-16863176

E. info@marychand-wonen.nl

W. www.marychand-wonen.nl



WILLIAM HERMANUSSEN

keurslagerij en catering

Verstand van lekker eten!

Hoogstraat 17 • Overasselt • tel. (024) 6221329 • Maasburg 1 • Cuijk • tel. 0485-317138

www.hermanussen.keurslager.nl



Specialist in digitaal drukwerk

Drukkerij Kamoen

www.kamoen.nl

all-in **1** Media
Connection



VAN DINTHER

B O U W B E D R I J F

Runstraat 65 - 5374 AB Schaijk - Tel. 0486-461851

www.bouwbedrijfvandinther.nl

IN2HAIR

Tel: 0485 312 017

Molenstraat 23a - 5431 BW Cuijk

www.in2haircuijk.nl