

GEMEENTELEVEN



Protestantse Gemeente
Grave



MITRA

Fullservice Slijterij met een
breed assortiment aan
gedistilleerd en wijn.
Gespecialiseerd in Whisky
en speciaalbier

Mitra Slijterij Vermeulen - Hoofschestraat 18 - 5361EV Grave



Jean-paul
kapperskunst

Dames- & Herenkapsalon

D
A
M
E
S
&
H
E
R
E
N



Kapsalon Riët

Essinklaan 66 5361 JT Grave

T. 0486 475 641



VANDEM OSS
ASSURANTIE

REGIOBANK GRAVE



BISTRO - ZALEN
DE BROUWKETEL

Waar het goed toeven is,
in een sfeervolle omgeving

Hoogeweg 9 - 5364 NK Escharen
Tel: (0486) 47 42 81
www.brouwketel.com



03-03-2024

Collecte
Organist

: Ds. Baars, Ewijk

: 40-dagentijd, Schools for Youth
: Dhr. H. Vromans

10-03-2024

Collecte
Organist

: Ds. Deunk, Heumen

: 40-dagentijd, Beautiful Kidz Namibie
: Mw. G. Westervelt

17-03-2024

Collecte
Organist

: Ds. Baars, Tiel

: 40-dagentijd Stichting Ikusasa
: Dhr. H.J. Out

24-03-2024

Bijzonderheid

Collecte
Organist

: Ds. Boer, Rhenen

: Palmpasen

: 40-dagentijd Casey Troy
: Dhr. H. Vromans

28-03-2024

Bijzonderheid

Aanvang

Organist

: Mw. Ds. S. Lerrick, Grave

**: Witte Donderdag
Heilig Avondmaal**

: 19.30 uur

: Dhr. K. de Wee

29-03-2024

Bijzonderheid

Aanvang

Organist

: Eigen invulling

: Goede Vrijdag

: 19.30 uur

: Dhr. K. de Wee

31-03-2024

Bijzonderheid

Mmv

Collecte
Organist

: Mw. Ds. S. Lerrick, Grave

: 1^e Paasdag

: Cantate Deo

: Grave Helpt

: Dhr. K. de Wee

07-042024

Collecte
Organist

: Ds. De Boer, Rhenen

: Kerk in Actie Moldavië

: Dhr. H. Vromans

14-04-2024

Collecte
Organist

: Mw. Ds. S. Lerrick, Grave

: Stichting Grave

: Dhr. K. Ippel

21-04-2024

Collecte

Organist

: Ds Blom, Cuijk

: Leger des Heils

: Mw. G. Westervelt

28-04-2024

Collecte

Organist

: Mw. Ds. Heijnis, Wijchen

: Rode Kruis

: Mw. A. Mols

Alle Kerkdiensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders is vermeld. Indien u gebruik wilt maken van vervoer, kunt u op de avond voor de dag dat het nodig is, contact opnemen met Liesbeth van Rhijn: 0486-420563. Bij afwezigheid van Liesbeth van Rhijn kunt u contact opnemen met Jan Hoiting: 06-55 55 63 29.



Ga je mee?

We bevinden ons in de veertigdagentijd, op weg naar de Stille Week, op weg naar Pasen.

De leerlingen van Jezus zijn al een tijd met Hem opgetrokken. Jezus' bediening was vol van wijze woorden. Jezus' onderwijs - het licht dat Jezus op de Hebreeuwse bijbel liet schijnen - verbaasde vriend en vijand. Tot op de dag van vandaag hebben we het erover. Jezus' vijanden waren door zijn woorden ontzet. Jezus' leerlingen werden erdoor geïnspireerd en geraakt. Maar Jezus was niet alleen van woorden. De evangeliën staan vol met de wonderen die Jezus verrichtte. En de leerlingen van Jezus kregen op een gegeven moment de opdracht om hetzelfde te doen: mensen genezen en bevrijden.

Het zal een groot avontuur geweest zijn voor de leerlingen van Jezus om met Hem mee te gaan, om zoveel bijzondere dingen te horen, te zien en mee te maken. Maar het met Jezus mee gaan, kwam op een gegeven moment wel op een kruispunt. Dat Jezus moest sterven aan het kruis, een straf voor opstandige slaven in het Romeinse Rijk, konden de leerlingen niet volgen. Al hadden ze nog zoveel van Jezus gezien en gehoord en al waren ze overtuigd dat Hij de Zoon van God was, Jezus' sterven paste niet bij hun verwachtingen. Jezus was toch bezig om het koninkrijk van God op aarde te vestigen? Hij was toch de Messias die vrede op aarde kwam brengen? Waarom volbrengt hij die missie dan niet? Voor de meeste mensen stopt het verhaal hier. Jezus was een man van mooie woorden die gestorven is aan het kruis. Tot zover kunnen we met Hem meegaan. Hij heeft het geprobeerd maar het heeft geen significantie verandering tot stand gebracht. Missie mislukt.

Maar het verhaal krijgt een verrassende wending. Zonder die verrassende wending zou het een hopeloos verhaal zijn geweest, zou de kerk niet zijn ontstaan en zou ik hier nu niet over schrijven. De volgelingen van Jezus zouden gewoon weer zijn gaan vissen. Ze zouden het leven van alledag weer hebben opgepakt na een groots avontuur met Jezus, dat wel, maar verder niet. Heeft u er ooit over nagedacht waarom de leerlingen van visser evangelist zijn geworden? Waarom zij daar alles voor opzij hebben gezet en daarvoor zelfs hun leven op het spel hebben gezet? Het is vanwege die verrassende wending, Jezus' onverwachte opstanding uit de dood. Dat was de reden waarom de leerlingen verder op weg gingen om over Jezus te

vertellen en om Gods koninkrijk daarop verder te bouwen. Door Jezus' opstanding uit de dood gingen de leerlingen verder op Zijn weg. En de vraag is, ga je mee? Tot hoever kunt u Hem volgen? Tot hoever wilt U Hem volgen? Tot welk punt ga je mee? Tot het kruispunt en daarna?

Ik hoop dat u meegaat richting de Stille Week, richting Pasen en verder.

Hartelijke groet,
Scarlett



Gebed

God van licht,
We danken U, dat U aanwezig bent
in zowel de schoonheid als de gebrokenheid van het leven;
in onze meest bijzondere of geestelijke momenten
én in het meest alledaagse.
Help ons U daar steeds weer te ontdekken,
te ontmoeten en te volgen.
En geef ons de kracht om net als U
ook daar te zijn waar het leven soms donker is
en bij hen voor wie het voelt
alsof ze door een diep dal gaan.
God, schijn met uw licht
in ons hart en door ons leven.

Hierbij weer even wat nieuws vanuit de kerkenraad.

In het vorige Gemeenteleven meldden we dat we onder verscherpt toezien staan van de CCBB (de instantie van de PKN die de financiën van de kerken in de gaten houdt). Consequentie hiervan is onder meer dat we niet zomaar grote uitgaven mogen doen. Maar tegelijkertijd vraagt de voormalige kosterwoning wel om onderhoud op een aantal punten. Binnenkort hebben we hierover een gesprek met de CCBB. Insteek hiervan is dat we een subsidieaanvraag bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en bij diverse fondsen gaan doen, zodat het onderhoud gedaan kan worden, zonder dat daar geld van de kerkgemeenschap voor nodig is.

Op verzoek van mensen, die 's avonds gebruik maken van de Bagijnhof, is er een lamp geplaatst bij de fietsenstalling. Deze werkt met een bewegingssensor. Dat maakt het iets gemakkelijker om je fiets weer terug te vinden na een vergadering of een koorrepetitie.

Verder zijn er rookmelders in het gebouw geplaatst.

Onlangs brachten we in kaart waar AED's hangen, die we nodig hebben als iemand onwel wordt. Er bevinden zich verschillende AED's in de directe omgeving van onze kerk. Volgende stap is dan dat voldoende mensen van onze gemeente met een AED kunnen omgaan. Daarvoor zal door een groep mensen binnenkort een AED cursus gevolgd worden.

In het vorige Gemeenteleven kon u lezen dat Frank van Den Dool afscheid ging nemen als kerkenraadslid. In een mooie dienst werd hij officieel losgemaakt als ouderling. Met welverdiende woorden van dank en cadeautjes werd bij de koffie met lekkers nog eens benadrukt hoe waardevol de inzet van Frank was.

Nadat Frank had aangegeven te gaan stoppen is er nagedacht over versterking van de kerkenraad en we zijn verheugd u te kunnen melden dat Elbert van de Berg aangegeven heeft bevestigd te willen worden als ouderling-kerkrentmeester. Daarmee is onze kerkenraad weer meer dan compleet! Op zondag 14 april zal Elbert in een feestelijke kerkdienst bevestigd worden in het ambt van ouderling-kerkrentmeester. U bent allen uiteraard van harte welkom hierbij!

De kerkenraad

TOELICHTING BIJ DE COLLECTES

In de veertigdagentijd wordt in alle Sage gemeentes gecollecteerd voor vier speciale doelen, die door de gemeentes aangedragen zijn. Vanuit Oss is dat Schools for Youth, vanuit Uden/Veghel Beautiful Kidz, vanuit Grave Ikusasa en vanuit Oss (maar ook in Grave geen onbekende) Casey Troy.

3 maart 40-dagentijd Schools for Youth

Schools for Youth maakt beroepsopleidingen mogelijk voor jongeren in Oeganda die dat niet kunnen betalen. Zij werken met de lokale gemeenschappen in (voormalige) oorlogsgebieden. Een vakopleiding zorgt voor een inkomen en een kans om te ontsnappen aan de armoede, verslaving en tienerzwangerschap.

Scholieren lopen stage bij plaatselijke bedrijven, die daarvoor betaald worden en zij gaan op zaterdag naar school voor burgerschapsonderwijs. Jongeren en gemeenschap worden beloond voor hun actieve deelname. De bijdrage van Schools for youth is duurzaam en gaat uit van zelfredzaamheid: op termijn wordt het overgedragen aan de lokale gemeenschap en wordt een nieuw project gekozen.

10 maart 40-dagentijd Beautiful Kidz Namibië

Beautiful Kidz Namibia is een christelijke, interkerkelijke organisatie, waarin gemeenteleden van Uden/Veghel actief zijn. In een eigen dagverzorgingscentrum in de sloppenwijk "Katutura" van de hoofdstad Windhoek wordt sinds 2003 steun geboden aan kinderen in nood. In 2014 is de organisatie uitgebreid met het dagopvangcentrum in Ovitoto.

Het gaat om steun aan kwetsbare kinderen die veelal het slachtoffer zijn geworden van de HIV/AIDS epidemie. Vader en/of moeder zijn aan de gevolgen van AIDS overleden en in veel gevallen zijn de kinderen zelf ook seropositief.

Het met nauwelijks twee miljoen inwoners dun bevolkte land Namibië telt 200.000 weeskinderen! Er is een groot tekort aan opvang voor deze kinderen. Beautiful Kidz biedt onder meer dagopvang, bijlessen en huiswerkbegeleiding voor oudere jeugd, jeugdclubs en een naaldwerkatelier.

17 maart 40-dagentijd Stichting Ikusasa

Stichting Ikusasa (betekent "toekomst" in Zulu) zet zich in om kansarme kinderen in Johannesburg en Soweto ondersteuning te bieden bij hun schoolopleiding, waardoor ze een beter

toekomstperspectief hebben. Voor een bedrag van € 150,00 per jaar ontvangt een kind een schooluniform en leermiddelen. Het sponsorkind van onze kerk is Ziyaad. Dankzij onze steun kan Ziyaad elke dag met de schoolbus naar school; hij zit in het dansgroepje van school en we krijgen goede berichten over hem.

24 maart 40-dagentijd Casey Troy

De Casey Troy Foundation is een project dat door de Paaskerk in Oss is aangedragen, maar deze stichting is ook in Grave geen onbekende. De stichting is gestart als een project van de diaconie van de PKN Wijchen-Leur-Batenburg. De stichting zorgt samen met de partnerstichting in Kameroen (Casey Association Cameroon) voor gehandicapte kinderen. In het Casey's Home krijgen deze kinderen zorg, revalidatie en aangepast onderwijs. Door een gebrek aan bepaalde vitamines en medicijnen is de kans groot op vergroeiingen van de botten, waardoor de kinderen niet zelfstandig kunnen lopen. In Bomono en omgeving wordt een gezondheidscentrum gerealiseerd. Hier worden o.a. orthopedische operaties verricht voor mensen met een handicap, zoals kromme benen vanwege vitamine D en calciumtekort. Door de operatie kunnen ze alsnog leren lopen. Verder wordt er onder meer basisgezondheidszorg verleend.

28 maart Witte Donderdag

Geen collecte

29 maart Goede Vrijdag

Geen collecte

31 maart Grave Helpt



De doelstelling van de Stichting Grave Helpt is tweeledig.

Enerzijds ervoor zorgen dat de mensen, die armoede kennen, geholpen worden. Anderzijds de sociale eenzaamheid bestrijden, die vaak gepaard gaat met

armoede. Onder andere met Sinterklaas en Kerst worden cadeautjes en pakketten geregeld voor gezinnen die minder draagkrachtig zijn.

7 april Kerk in Actie: Moldavië

In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik.

Kerken en Youth for Christ Moldavië willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van kerken. Hier krijgen kinderen volop aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport- en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor het leven.

14 april Stichting Gave

Stichting Gave begon in 1992 als een groep jonge christenen die zich geroepen voelden met Gods liefde naar vluchtelingen om te zien. Inmiddels is dat uitgegroeid tot een landelijke organisatie die kerkelijk werk onder vluchtelingen in heel Nederland ondersteunt. De stichting is volledig afhankelijk van giften.



21 april Leger des Heils

Het Leger des Heils is een internationale beweging, die menselijke nood wil lenigen zonder enige vorm van discriminatie. Zij verlenen hulp aan alcohol- en drugsverslaafden, dak- en thuisloze en veel (andere) slachtoffers van uitsluiting. Het Leger des Heils gelooft in kansen. In tweede kansen, in derde kansen en in al de kansen daarna.

28 april Rode Kruis

Hulp aan mensen in nood. Daar staat het Rode Kruis voor. Dichtbij, als je je huis uit moet door een gaslek, of als je in glas bent gaan staan bij een festival. Maar ook ver weg. Als mensen moeten vluchten voor geweld, of als hun huis is weggevaagd door een modderstroom. Het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, dat is de missie van het Rode Kruis.





Collectebonnen

Er zijn collectebonnen verkrijgbaar ter waarde van €1,25 en €2,00 in vellen van 20 stuks (resp. €25,00 en €40,00) door storting van het bedrag op het bankrekeningnummer van het College van Beheer van de PKN Grave, onder vermelding van het aantal vellen en het soort bonnen.

Wilt u voorafgaand aan de overmaking een mail sturen naar Janny Ramp, zodat zij weet dat er een overschrijving tbv collectebonnen aan komt?

Inlichtingen over de collectebonnen:

J. Ramp

E-mail: pkngrave.betaalmeester@gmail.com

Bloemengroet

21 januari Irma Hogervorst
28 januari Wil Brussaard
04 februari Frank v.d. Dool
11 februari Trijns Boef
18 februari Goos Lam
25 februari Wim Hogervorst



Ledenadministratie

Hierbij geef ik de mutaties door, voor zo ver deze bij mij bekend zijn.

Overleden

15-02-2024: Mevr. H. Windgassen-Bets

U kunt mij als volgt bereiken:

Postadres: Postbus 68, 5360AB Grave

Of per e-mail: pkngrave.la@gmail.com

Met vriendelijke groeten,
Petra Jetten

Aktie Kerkbalans

In de afgelopen tijd zijn de contactpersonen bij alle gemeenteleden langs gegaan om bij hen de enveloppen voor de Aktie Kerkbalans af te geven en weer op te halen. Het is altijd weer een behoorlijke klus en we prijzen ons gelukkig dat we een enthousiaste groep contactpersonen hebben, die deze klus met z'n allen klaren. Helemaal mooi is het dat we kunnen melden dat de toezeggingen voor 2024 iets hoger liggen dan vorig jaar, te weten €31.467,50! We zijn dankbaar voor al uw gaven/toezeggingen, groot en klein!

College van Kerkrentmeesters

Opbrengst collectes

 Protestants Kerk	Opbrengsten collectes t/m 18 februari 2024	Diaconale doorzend- collecte	Uitgangs- collecte eigen kerk	Extra collecte onderhoud kerkgebou w
Datum	Collecterooster 2024	Opbrengsten		
7-jan	Leger des Heils	€ 78,75	€ 88,35	€ 74,47
14-jan	Epafras	€ 34,15	€ 37,75	€ 29,85
21-jan	Diaconie (<i>nader te bepalen</i>)	€ 53,40	€ 45,50	€ 38,30
28-jan	De Hezenberg	€ 46,55	€ 56,55	€ 44,40
4-feb	Vrienden van het Tweede Huis	€ 74,20	€ 88,80	€ 71,45
11-feb	Wensambulance	€ 45,30	€ 63,70	€ 40,75
18-feb	WVH Mariam van Nijmegen	€ 44,60	€ 51,40	€ 44,50
		€ 376,95	€ 432,05	€ 343,72

De diaconie heeft dankzij de hoge collecteopbrengst van Kerstavond, mede aangevuld met de opbrengst (€30,66) van de Zendingsbus achter in de kerk, opnieuw een bedrag van €150,00 naar de Stichting Ikusasa kunnen overmaken voor sponsorkind Ziyaad.

Bedankje

Ook namens Aty wil ik iedereen bedanken die op 7 januari de prachtige middag hebben georganiseerd ter gelegenheid van mijn 50 jarig jubileum als organist in deze kerk.

Dank aan allen die op een andere wijze ook hebben bijgedragen aan dit feestelijk gebeuren.

Wij zullen nog vaak aan deze dag blijven denken.

Nogmaals dank voor uw aller aanwezigheid.

Groetjes, Karel

Nieuws vanuit de diaconie

Afgelopen weken hebben we houdbare producten verzameld in de hal van de kerk. Deze producten waren voor de Stichting Grave Helpt en deeltastjes in de omliggende dorpen.

Er waren inmiddels drie dozen gevuld en we zijn om te beginnen naar Stichting Grave Helpt gegaan. Daar was men erg blij met de producten. Theo van Gent is de oprichter van deze stichting. Hij vertelde dat slechts acht gezinnen in Grave gebruik mogen maken van de voedselbank. De criteria zijn namelijk erg streng, volgens hem. Hij heeft zelf in zijn bestand 87 adressen in Grave, die een helpende hand kunnen gebruiken. Als hij producten binnenkrijgt zet hij het op hun gemeenschappelijke app. Dan kunnen mensen bij hem de producten komen ophalen, als ze die nodig hebben. Hij vertelde ook dat alles wat de kringloop- / 2e hands winkel van Grave Helpt opbrengt, geheel ten goede komt aan deze grote groep mensen.

De doelstelling van de Stichting Grave Helpt is tweeledig. Enerzijds ervoor zorgen dat de mensen, die armoede kennen, geholpen worden. Anderzijds de sociale eenzaamheid bestrijden, die vaak gepaard gaat met armoede. De stichting werkt met een kleine groep vrijwilligers en is dringend op zoek naar mensen, die een paar uurtjes per week willen helpen. Dan zou de winkel vaker open kunnen gaan. Er kunnen dan ook meer activiteiten ontplooid worden.

Ook met Sinterklaas en Kerst organiseert Grave Helpt acties voor gezinnen die minder draagkrachtig zijn met onder andere cadeautjes en pakketten rond Kerst.

Het adres van de stichting Grave Helpt en de tweedehandswinkel Tierelantijn is Rogstraat 30, Grave. Openingstijden zijn donderdag, vrijdag en zaterdag van 10 -16 uur.

Wij denken dat deze Stichting zeker de aandacht en hulp vanuit onze diaconie kan gebruiken. We gaan daarom voorlopig door met het inzamelen van houdbare producten. Dat kunnen levensmiddelen zijn, maar ook wasmiddelen of shampoo. De dozen staan in de garderobe van de kerk. Als u iedere week iets meeneemt naar de kerk voelt u het niet zo erg in uw portemonnee en kunnen we als de dozen weer vol zijn, deze afleveren in de Rogstraat. Zo dragen we allemaal een steentje bij aan het welzijn van vele mensen in Grave.

Ook kunt u als u leuke 2e hands spulletjes hebt, deze afgeven in de winkel in de Rogstraat. Zij zien u graag komen.

Plantjesactie én lunch

Hoewel het, bij het schrijven van dit stukje, pas half februari is, begint het gras al te groeien en zijn er al momenten dat je de lente in de lucht voelt. Een uitgelezen moment dus om alvast na te denken over nieuwe plantjes in de tuin of op het balkon. En daar gaan wij u bij helpen! We hebben bij een goede kweker diverse mooie zomerbloeiërs uitgezocht, die u kunt bestellen.

In dit Gemeenteleven vindt u een losse bestellijst met alle plantjes, die u kunt bestellen. Deze bestellijst kunt u thuis invullen en meenemen naar de kerk, bij de scriba in de brievenbus doen of als foto doormailen naar pknggrave@outlook.com of via WhatsApp naar 06-14062391. Betaling (bij voorkeur contant) vindt plaats bij het ophalen van de plantjes. Wilt u uw bestelling **uiterlijk 27 april** doorgeven?



Alle bestelde plantjes zijn op zaterdag 4 mei op te halen bij Arend en Liesbeth van Rhijn, Smitsweg 3 in Reek. We maken van die ophaaldag meteen ook een moment van ontmoeting met een hapje en een drankje. De ophaaldag is van 11.00 tot 14.00 uur. Om 11.00 uur staat de koffie voor u klaar en vanaf 12.00 uur kunt u genieten van een lekkere lunch. Voor de lunch vragen we een vrijwillige bijdrage.

De opbrengst van zowel de plantenverkoop als de lunch is (na aftrek van de kosten) uiteraard bestemd voor de kerk.

Op 4 mei zijn tevens stekjes van kamerplanten te koop!

Hebt u echt geen ruimte voor plantjes, maar wilt u wel graag meedoen aan de lunch, dan kan dat natuurlijk ook! Om een beetje te weten hoeveel mensen we kunnen verwachten, vragen we u om u voor de lunch aan te melden. Dat kan via het aanmeldformulier in de kerk of door een mailtje te sturen naar pknggrave@outlook.com. Hebt u geen vervoer? Geen probleem. Geef dat bij aanmelden even door en wij regelen vervoer.

Namens de fondsenwervingscommissie,

Jenneke van Dongen (Oranje Bastion 15, Grave)

Vrijwilliger in de kerk

Joop Nohl heeft het stokje om een stukje te schrijven over mijn achtergrond doorgegeven aan mij.

In juli 1961 ben ik in Giessenburg op een woonark in de Giessen geboren. Met mijn vader en moeder en oudere zus heb ik daar tot 1963 gewoond. In dat jaar zijn we als gezin naar Sliedrecht verhuisd en daar heb ik mijn jeugd doorgebracht.

Na de lagere school ben ik naar de MAVO gegaan. Na het behalen van mijn diploma ben ik gestart met de opleiding tot bejaardenverzorgster. Na ruim een jaar ben ik met deze opleiding gestopt, omdat ik en ook mijn opleiders van mening waren dat dit beroep niet helemaal bij mij paste.

Dit speelde in het voorjaar van 1979, een tijd met hoge (jeugd) werkeloosheid. Ik heb samen met mijn hele familie vele kranten doorgenomen en vele sollicitatiebrieven geschreven, in de hoop op een baan.

Die baan heb ik in november 1979 gevonden; ik ben op de afdeling calculatie bij een levensmiddelen groothandel in Sliedrecht gaan werken.

In de tussentijd deed de liefde ook zijn intrede; eind 1980 ben ik gaan samenwonen en naar Rotterdam verhuisd.

Helaas bleek deze relatie de tand des tijds niet te doorstaan. In 1985 zijn we uit elkaar gegaan en ben ik weer in Sliedrecht gaan wonen.

Begin 1986 leerde ik Peter Scholten kennen, een schipper uit Terneuzen. Hij voer samen met een matroos aan boord van motortankschip Asporto over de Maas tussen de betoncentrale Cox Beton in Grave en de cementfabriek in Haccourt (België). Doordat de matroos eind 1986 van boord ging, kreeg ik de vraag of ik eventueel schippersvrouw wilde worden. Ik besloot mijn baan op te zeggen en eind 1986 zijn we getrouwd en is mijn leven aan boord gestart.

In najaar van 1987 werden we verblijd met de komst van onze dochter Kim en in de zomer van 1990 met de geboorte van zoon Tom. Al deze jaren voeren we naar de betoncentrale in Grave en lagen we regelmatig enkele dagen in de nieuwe haven van Grave. Hierdoor burgerden we daar al een beetje in en de kinderen gingen, als we met het schip in Grave waren, naar de peuterspeelzaal en groep 1 en 2 van de basisschool de Wegwijzer. Dan komt het moment dat je oudste kind leerplichtig wordt en naar een schippersinternaat moet verhuizen. Voor mij een moeilijk moment. De combinatie van druk varen en kind op het internaat, waren voor mij factoren die me eind 1994 dwongen te stoppen met varen en samen met de kinderen aan de wal te gaan wonen.

Peter bleef met het schip voor de betoncentrale in Grave varen. Daarom besloten we een huis in Grave, aan de Traverse, te kopen. De kinderen gingen naar basisschool de Wegwijzer en ik pakte weer een studie op t.w. SPD bedrijfsadministratie. In 1998 ben ik gaan werken bij een klein administratiekantoor in Grave. Dit kantoor heb ik in 2005 gedeeltelijk en in 2011 geheel overgenomen en nog steeds ben ik eigenaar van dit kantoor.

Van huis uit zijn wij christelijk opgevoed en daarom besloten we ook in Grave de protestantse kerk met een bezoek op zondagmorgen te vereren. Dit beviel goed en zodoende gingen we met enige regelmaat met de kinderen naar de kerk. Als snel werd ik gevraagd om de kindernevendienst te leiden en daarna volgde het verzoek diaken te worden en toe te treden tot de kerkenraad. Dit heb ik 7 jaar gedaan en in die tussentijd ben ik van ambt geswitcht van diaken naar scriba. Nadat ik mijn ambt als scriba had neergelegd kwam al snel daarna het verzoek of ik de boekhouding van de kerk op me wilde nemen. Vanaf 2005, met een kleine onderbreking in 2018 en 2019 behoort dit tot mijn werkzaamheden binnen het college van kerkrentmeesters.

Eind 2010 is mij wederom gevraagd om zitting te nemen in de kerkenraad als lid van het college van kerkrentmeesters en dit ambt heb ik tot eind 2013 bekleed.

Al die tijd heb ik ook op andere fronten niet stilgezeten.

In onze vrije tijd zijn we vaak op reis en bezoeken we graag andere landen met andere culturen en religies. De afgelopen jaren zijn we al op diversen plaatsen in de wereld geweest en we hebben daar een hoop van geleerd. Het meest nog hoe zuinig wij moeten zijn op onze vrijheid.

Ik geeft het stokje voor het volgende stukje graag door aan Joke Teunissen

Israëlavonden

Vanuit Sage worden twee avonden georganiseerd rondom de problematiek van het Midden-Oosten. In 1948 is er de staat Israël uitgeroepen, sindsdien is het nooit rustig geweest in het Midden-Oosten, maar de problemen zijn er al sinds de 3^e eeuw voor Christus.

Ds. Derk Blom van Gennep heeft in Israël gewoond en gewerkt en heeft ook een duidelijk beeld van de problemen in het Midden-Oosten.

In twee avonden zal ds. Derk Blom de problemen uit deze regio in beeld brengen. Hieronder vindt u hierover wat meer informatie. Wilt u aanwezig zijn bij deze twee avonden, geeft u zich dan op bij Jenneke van Dongen, scriba, of via het inschrijfformulier op het prikbord.

De avonden worden gehouden in Oss op

dinsdag 9 en 30 april van 19:30u - ± 21:30u in de Paaskerk,
Weth. van Eschstraat 165, 5342 AV Oss.

Zoeken naar de oorzaken van de politieke situatie van Israël en zijn buurlanden

Op 7 oktober 2023 pleegde de terroristische organisatie Hamas een aanslag op nederzettingen in het zuiden van Israël. De militaire reactie van Israël was te verwachten, maar de mate waarin Israël reageerde verraste vriend en vijand. Onschuldige burgers aan beide zijden zijn, zoals meestal in gewelddadige conflicten, het slachtoffer. Op dit moment is een einde van het conflict nog niet in zicht. De

start van het Israëliisch-Palestijns/Arabisch ligt in de oprichting van de staat Israël in 1948.

Ds. Derk Blom, predikant in Gennep, woonde van 1987 - 1991 in de christelijke nederzetting Nes Ammim, waar hij ook de eerste Golfoorlog (1990-1991) meemaakte. Hij zal op twee bijeenkomsten achtergronden belichten van de diepere wortels van het conflict. Op de eerste bijeenkomst zal hij uitgebreid stilstaan bij het ontstaan van Jodenhaat die teruggaat tot de 3e eeuw voor Christus en o.a. uitmondde in de Holocaust, maar die ook vandaag nog doorwerkt.

Op de tweede bijeenkomst zal hij stilstaan bij de ontwikkelingen in het Midden-Oosten vanaf het uitroepen van de staat Israël in 1948 tot aan vandaag. De oprichting van de staat Israël leidde tot de ballingschap van 750.000 Palestijnen. Sinds die tijd verlieten 850.000 Joden de Arabische landen. De vraag is of er na de gewelddadige aanslag van Hamas op 7 oktober jl. en de heftige reactie van Israël op korte termijn vrede mogelijk is.



Paastaart

Recept van een Paastaart uit Liguria van Han Wilmink, kok en dominee, kookdominee dus.

In de Italiaanse landstreek Liguria kent men typische gerechten voor de paastijd. Traditioneel maakt men deze taart van filodeeg, in 33 laagjes, één voor elk levensjaar van Jezus. Ik gebruik in dit recept bladerdeeg. Er gaan drie hele eieren in de vulling. Symbool voor de opstanding van Jezus, 'ten derde dage opgestaan', als ook de Drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. De zwarte olijven verwijzen naar het lijden van Jezus. In het deegdeksel worden vaak typische paassymbolen gekerfd zoals een kruis en het ichthusteken, een vis.

pakje bladerdeeg uit de diepvries
1 kg gewassen spinazie
4 el olijfolie
2 fijngesneden middelgrote uien
2 teentjes fijngehakte knoflook
1 tl gemalen piment (kruidenpotje)
200 gram gegrilde paprika's op olie, in stukjes gesneden
klein kopje zwarte ontpitte olijven in stukjes
200 g verkrumelde verse zachte geitenkaas
100 g vers geraspte oude kaas
7 grote eieren
4 el rauwe rijst (neemt het vocht van de spinazie op)
zout en versgemalen peper
keukengerei: springvorm van 24 of liever 28 cm

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Plakjes ontdooien en met deegroller uitrollen tot een flinke lap. Die lap moet groot genoeg zijn om bodem en wanden te bedekken, en voor een 'deksel' bovenop. Bekleed de met boter ingevette springvorm. Zet de beklede springvorm en het deksel koel weg.

De vulling:

Verhit in een ruime pan 2 el olijfolie en stoof daarin al roerend de spinazie 2 minuten, tot deze geslonken is. Druk er in een vergiet zo veel mogelijk vocht uit. Verwarm in een pan 2 el olijfolie en bak hierin de ui glazig. Laat de knoflook even meebakken. Roer er de piment door. In een flinke kom de spinazie mengen met het uimengsel, de paprika, de olijvenstukjes en de kaas. Hussel door elkaar en voeg zout en peper naar smaak toe. Roer er dan 3 geklutste eieren door met de rijst.

Pak het bakblik met deegvulling en het deegdeksel. Klop een ei los en strijk de helft hiervan over de bodem. U hebt nu nog drie hele eieren over en een halve geklutste. Zo niet: dan deed u iets fout. Schep driekwart van de vulling in het bakblik met deeg. Strijk glad. Maak met een lepel drie kleine kuiltjes in de vulling en breek hierin voorzichtig de drie overgebleven eieren. Verdeel de rest van de vulling hier voorzichtig overheen en strijk glad. Leg het deegdeksel hierop en bestrijk met het restant ei. Met een restje deeg kunt u er ook een kruis of vis op plakken. Bak de taart ruim 1 uur in de onderste helft van de oven op 180 graden gaar. U kunt ter controle een satéprikker in het midden van de taart steken. Komt die er mooi droog uit (zonder vloeibaar ei), dan is de taart gaar. Laat de taart even afkoelen voordat u hem aansnijdt. Paasheerlijk!

Aankondiging Kloosterweekend 31 mei – 2 juni 2024



In het eerste weekend van juni organiseren de Sage-gemeenten een kloosterweekend voor alle leden van de aangesloten kerken. Het weekend vindt plaats in de Abdy van Berne in Heeswijk Dinther, vanaf vrijdagmiddag tot zondagmiddag.

Het programma van het weekend omvat onder andere kennismaking met elkaar, een rondleiding door de Abdy, een wandeling in de omgeving, muziek, etc. Uiteraard staat het iedereen vrij om al dan niet mee te doen met de activiteiten en om al dan niet de verschillende diensten in de Abdy bij te wonen.

De kosten voor het weekend bedragen € 150,00 per persoon. Voor personen die op zaterdag aansluiten of vertrekken bedragen de kosten € 92,00 per persoon. De prijs is inclusief maaltijden, koffie en thee, toeristenbelasting, linnenpakket en gebruik van de WIFI.

Voor aanmelding of vragen kunt u een mail sturen naar:
kees.kalkman@home.nl.

INLIA

"Ik moest op zoek naar een plek waar ik welkom was"

Met z'n keurige bloesje en colbertje, z'n hippe hoedje en strak verzorgd baardje is de 25-jarige Al Sayed Ali een opvallende verschijning in 'Het Wapen van Vries' in de gemeente Tynaarlo. Al ruim een jaar vangt INLIA in dit voormalige hotel asielzoekers op omdat het aanmeldcentrum Ter Apel overvol zat. Wie zijn deze

mensen en hoe brengen ze hun tijd door terwijl ze wachten op hun asielbesluit? Een portret van een van de gasten.

Al Sayed Ali leert gitaar spelen en sport veel om de nare dingen te vergeten. Het maakt z'n hoofd leeg en sporten "geeft een kick". Hij is nog een kind als het gezin uit Syrië vlucht en de gezinsleden in Turkije werk vinden. Ali op den duur ook; hij stukadoort, schildert en verkoopt ijsjes. "Maar het was gevaarlijk in Turkije. De mensen vinden dat je hun banen afpakt." Hij wordt ongelukkiger en ongelukkiger. "Ik móést daar weg. Iedereen haat je, wat je ook doet. Ik moest op zoek naar een plek waar ik wel welkom was."

Lopend van land naar land

Hij gaat alleen, zwerft wekenlang door Europa. Met een diepe zucht: "Dat duurde heel lang. Het was heel moeilijk. Langzaam, land voor land. Lopend door bossen, door de bergen. Soms kon je even meeliften, maar ik heb vooral heel veel gelopen." Uiteindelijk komt hij aan in Zwolle.

Op het station stapt hij op de politie af en vertelt dat hij vluchteling is. De agenten helpen hem in Ter Apel te komen. Al Sayed Ali: "Ik was bang dat ik buiten moest slapen, maar toen ik er was, hoefde niemand dat. Ik hoorde nare verhalen over Ter Apel, over vechtpartijen en stelen, maar dat heb ik niet meegemaakt."

Onzekerheid en eigenwaarde

Na wat dagen verhuist Ali naar het hotel in Vries. En toen stond de tijd stil. "De mensen van INLIA en het hotel zorgen goed voor ons. Maar ik wacht nu al een jaar op een beslissing. Zo lang in onzekerheid is niet fijn. Maar ik accepteer het en geloof echt dat de overheid zijn best doet."

Wordt hij er wel eens boos over? "Dat mag niet van mezelf. Dan maak je jezelf gek. Ik moet mezelf helpen dus zoek ik afleiding. Ik leer gitaar spelen en sport graag; kickboksen." Zijn ogen stralen: "Ik train zo vaak ik kan, met een Nederlandse trainer. Ik heb al aan een grote wedstrijd meegedaan, heerlijk." In het kickboksen vindt Ali waardering en eigenwaarde, zo belangrijk nu zijn leven stil ligt. "Het is zo geweldig. Het is het beste medicijn. In het Nederlands is daar zo'n mooi woord voor: prachtig!"

"Geld is niks"

Zodra hij een verblijfsvergunning krijgt wil hij zijn eigen stukadoors- en schildersbedrijf beginnen. "Ik heb in Turkije gestuukt en

geschilderd, dus ik weet dat ik dat goed kan. En hier zitten veel mensen lang te wachten op een goede stukadoor, ik weet dat er veel werk is." Hij loopt vaak aan tegen de misvatting dat mensen zoals hij naar Nederland komen voor het geld.

"Geld is niks. Overall in de wereld kun je werken en geld verdienen. Het gaat om geluk, wederzijds respect, vrienden maken. Dat is veel belangrijker." Hij vindt Nederland een fijnere plek dan Turkije. "Hier zijn de mensen veel vriendelijker. En als ze je niet aardig vinden, doen ze hun best dat niet te laten merken."

"Ik hou van de uitdrukking: het glas is halfvol. Al bijna een jaar hoop ik dat de procedure klaar is en ik eindelijk mag gaan werken. Maar het hoort erbij en boos worden heeft geen zin. Het glas is halfvol!"

Verschijningsdata volgende edities

Editie	Uiterste Inleverdatum	Verschijningsdatum
Pinksteren	13 april 2024	22 april 2024
Zomer	15 juni 2024	24 juni 2024
September/oktober	10 augustus 2024	19 augustus 2024

LET OP: Data voor aanlevering zijn aangepast!!

redactie.pkngrave@gmail.com

Inleveren op A4, in word (geen pdf) , lettertype Verdana, lettergrootte 10.

Na de sluitingsdatum is plaatsing niet verzekerd.

De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te wijzigen, in te korten of niet te plaatsen.

Richtlijn voor omvang artikelen: maximaal 600 woorden.

Leesrooster

Zondag 3 maart	Exodus 20,1-17 Psalm 19,8-15 Romeinen 7,14-25 Johannes 2,13-22(25)
Zondag 10 maart	Jozua 4,19-5,1.10-12 Psalm 122 Efeziërs 2,4-10 Johannes 6,(1)4-15
Zondag 17 maart	Jeremia 31,31-34 Psalm 51 Hebreeën 5,1-10 Johannes 12,20-33
Zondag 24 maart	Marcus 11,1-11 Psalm 118,1-2.19-29 Jesaja 50,4-7 Psalm 73,13-20 Filippenzen 2,5-11 Psalm 22.1-22 Marcus 14,1-15,47
Donderdag 28 mrt	Exodus 12,(1)15-20 Psalm 81 1 Korintiërs 11,23-32 Johannes 13,1-15
Vrijdag 29 mrt	Exodus 12,(1)21-28 Hosea 6,1-6 Psalm 22 Hebreeën 9,11-15 Johannes 18,1-19,42
Zondag 31 maart	Jesaja 25,6-9 Psalm 118,15-24 Kolossenzen 3,1-4 Johannes 20,1-18
Zondag 7 april	Jesaja 26,1-13 Psalm 111

1 Johannes 5,1-6
Johannes 20,(19)24-31

Zondag 14 april

Micha 4,1-5
Psalm 98
1 Johannes 1,1-7
Johannes 21,15-24

Zondag 21 april

Ezechiël 34,1-10
Psalm 65
1 Johannes 3,1-8
Johannes 10,11-16



Biologische Tuinderij



**Biologische groente- en fruit-
abonnementen en boerderijwinkel**

Openingstijden Boerderijwinkel:
woensdag: 13 tot 19 uur, vrijdag: 9 tot 21 uur en
zaterdag van 9 tot 18 uur.

Meino Koning, Schaijksstraat 17, 5375 KC Reek
Website: www.2linden.nl * E-mail: info@2linden.nl

Afhaalpunten: o.a. Reek, Grave, Mill, Langeboom, Zeeland, Uden



VOOR AL UW BLOEMWERKEN



Nu ook online bestellen!



www.delavendel.nl

Jan en Ine Polman Klinkerstraat 2
Klinkerstraat 2 5361 GW Grave

CHINEES INDISCH RESTAURANT



美麗華酒樓
'MAI-LI'

Hoofschestraat 11
5361 ET Grave
Tel. 0486-476175

Hier had uw advertentie
kunnen staan

MARY CHAND

▪ W O N E N ▪

Trompetterstraat 4 - 5361 ER - Grave

T.0486-420805

Whatsapp 06-16863176

E. info@marychand-wonen.nl

W. www.marychand-wonen.nl



WILLIAM HERMANUSSEN

keurslagerij en catering

Verstand van lekker eten!

Hoogstraat 17 • Overasselt • tel. (024) 6221329 • Maasburg 1 • Cuijk • tel. 0485-317138

www.hermanussen.keurslager.nl



Specialist in digitaal drukwerk

Drukkerij Kamoen

www.kamoen.nl

all-in **1** Media
Connection



VAN DINTHER

B O U W B E D R I J F

Runstraat 65 - 5374 AB Schaijk - Tel. 0486-461851

www.bouwbedrijfvandinter.nl

IN2HAIR

Tel: 0485 312 017

Molenstraat 23a - 5431 BW Cuijk

www.in2haircuijk.nl